

11 juli: Officiële feestdag van de Vlaamse Gemeenschap

Op 11 juli 1302 vond de Guldensporenslag plaats in Kortrijk. Deze veldslag was een reactie op de gevangenneming van de Vlaamse graaf door zijn Franse Koning. Het volk steunde in dit conflict de graaf, kwam in opstand tegen het Franse leger en won. Bij het verzamelen van de buit werden ongeveer 700 gulden sporen van de Franse ridders gevonden, vandaar de naam Guldensporenslag. In de romantische 19e eeuw groeide deze veldslag uit tot een mythe en symbool. Zowel de jonge staat België als de Vlaamse Beweging vatten de geschiedenis op als één lange nationale strijd tegen vreemde overheersers. De Guldensporenslag werd beschouwd als het hoogtepunt van de Belgische en Vlaamse geschiedenis. Met de inrichting van de Culturele autonomie in 1973, werd 11 juli uitgeroepen tot de officiële feestdag van de Vlaamse Gemeenschap. Vanaf 2002 (700 jaar na 1302) besloten de ministers van de Vlaamse regering om de Vlaamse feestdag wat meer in het licht te zetten onder het motto Vlaanderen Feest! Sindsdien proberen we er ieder jaar opnieuw een fantastisch feest van de maken, een viering van samenleven in Vlaanderen.



11 juillet: la fête officielle de la Communauté Flamande

La bataille des Eperons d'or eut lieu le 11 juillet 1302 à Courtrai. Cette bataille était une réaction à l'incarcération du comte de Flandre par le roi de France. Le peuple soutenait le comte dans ce conflit, se révolta contre l'armée Française et remporta la victoire. Lors du ramassage du butin environ 700 éperons d'or furent récoltés d'où le nom de Bataille des Eperons d'Or. Au cours du romantique 19ième siècle cette bataille devint un mythe et un symbole. Aussi bien le jeune état Belge que le mouvement Flamand concevaient l'histoire comme une longue lutte nationale contre les occupants étrangers. La Bataille des Eperons d'Or était perçue comme l'apogée de l'histoire Belge et Flamande. Avec l'instauration de l'autonomie culturelle en 1973, le 11 juillet fut proclamé jour de fête officiel de la Communauté Flamande. Depuis 2002 (700 ans après 1302) les ministres du gouvernement Flamand décidèrent de plutôt mettre l'accent sur la devise La Flandre en Fête. Depuis lors nous nous efforçons de vous offrir une fête fantastique, une célébration de la convivialité en Flandre.

11. Juli: Offizieller Feiertag der Flämischen Gemeinschaft

Die Schlacht der goldenen Sporen fand am 11. Juli 1302 in Kortrijk statt. Diese Schlacht war eine Reaktion auf die Gefangen-nahme des Grafen von Flandern durch den französischen König. Das Volk unterstützte in diesem Streit den Grafen, stellte sich der französischen Armee entgegen und siegte. Beim Sammeln der Beute fand man etwa 700 goldene Sporen und so entstand der Name die Schlacht der goldenen Sporen. Im romantischen 19. Jahrhundert ist diese Schlacht zu einem Mythos und einem Symbol geworden. Der junge belgische Staat und die flämische Bewegung sehen die Geschichte als einen langen nationalen Kampf gegen fremde Herrscher. Die Schlacht der goldenen Sporen wird als Höhepunkt der belgischen und flämischen Geschichte betrachtet. Mit der Einführung der Kulturautonomie im Jahre 1973 wurde der 11. Juli zum offiziellen flämischen Feiertag ausgerufen. In 2002 haben die Minister der flämischen Regierung beschlossen, diesen flämischen Feiertag besser ins Licht zu rücken mit dem Motto Flandern feiert. Seitdem versuchen wir jedes Jahr aufs neue diesen Tag zu einem großartigen Fest zu machen, ein Fest des Zusammenlebens in Flandern.

11th July: Official Public Holiday of the Flemish Community

The Battle of the Spurs took place at Kortrijk on 11 July 1302. This battle was a reaction to the imprisonment of the Flemish count by the French king. The people took sides with the count, rebelled against the French army and won the victory. When the loot was captured, about 700 golden spurs were taken from the defeated French knights, hence the name Battle of the Spurs. This battle evolved into a myth and a symbol in the romantic 19th century. The newly founded nation Belgium and the Flemish Movement interpreted history as one long national fight against invaders. The Battle of the Spurs became one of the highlights in the Belgian and Flemish history. In 1973, when the Cultural autonomy was officially installed, July 11th was proclaimed as an official public holiday. From 2002 onwards (700 years after 1302) the Ministers of the Flemish Community have decided to promote this Flemish Public Holiday with the motto Flanders Celebrates! Ever since on an annual basis, we have tried to commemorate this event as a celebration of living together in Flanders.

Terug te bezorgen op één van de volgende adressen:

Ronald Cools, Bos van Houthulstlaan 23

of Walter Nijs, Mechelsesteenweg 166

of GC de Kam, Beekstraat 172

uiterlijk 1 juli 2022



Programma Vlaamse Week 2022

Organisatie: Cultuurraad
in samenwerking met GC de Kam



Gemeente
Wezembeek-Oppem





ACADEMISCHE ZITTING

donderdag 7 juli

20 u

Organisatie: Cultuurraad Wezembeek-Oppem



Gastspreker: Luckas Vander Taelen - "*Brussel, een veranderende hoofdstad voor Vlaanderen*".

Het geheel wordt muzikaal opgeluisterd met klassieke muziek gebracht door Tina Čeh (viool) en Bart Venken (gitaar)



GC de Kam, Beekstraat 172
Gratis

PUBQUIZ

zaterdag 2 juli

19u30

Organisatie: Café de Kam

Een leuke **algemene kennis quiz** in een aangenaam kader.

Ploegen van 1 tot 6 personen.

Plaatsen zijn beperkt.

Inschrijven kan tot 30 juni:

- In café de Kam
- koendaguyt@hotmail.com
- Facebook Café de Kam



Café de Kam

FILMVOORSTELLING

vrijdag 8 juli

22 u: Openluchtfilm

Organisatie: Cultuurraad Wezembeek-Oppem



Hector (met Urbanus) – Stijn Coninx (1987)

Hector werd door zijn ouders naar het weeshuis gebracht en nooit terug opgehaald. Al 35 jaar woont hij daar. Tussen zijn speelkameraadjes voelt hij zich gelukkig. Op een dag komt zijn tante Ella hem halen om te werken in de bakkerij van haar man, Achille. Met zijn zonnige humeur, onverwachte uitvindingen en kinderlijke charme weet hij ieders hart te veroveren. Uiteindelijk voert hij zijn hele entourage mee op het pad van succes.

Regie: Stijn Coninx

Acteurs: Urbanus, Sylvia Millecam, Herbert Flack, Frank Aendenboom ...

Speelduur: 90 minuten



GC de Kam, Beekstraat 172
Gratis



VOLKSFEEST

zaterdag 9 juli

vanaf 18u30: Volksfeest met barbecue en lasershow

Organisatie: Cultuurraad Wezembeek-Oppem



Voorinschrijving voor de barbecue is absoluut noodzakelijk, **uiterlijk 1 juli**.

Prijs voor de barbecue:

volwassenen: 23 euro per persoon

kinderen t.e.m. 12 jaar: 12 euro

Muzikale omlijsting: volksmuziekgroep **'t Volksorkest**

Als het voldoende donker is, wellicht iets na 22.30 uur, sluiten we de feestweek af met een **lasershow** voor GC de Kam.

Info & reservatie:

GC de Kam

Beekstraat 172

1970 Wezembeek-Oppem



GC de Kam, Beekstraat 172

Inschrijvingsstrook

Naam:

Adres:

Email of telefoonnummer:

Schrijft in voor volwassenen (23 euro) en

..... kinderen t.e.m. 12 jaar (12 euro)

voor de barbecue en betaalt hierbij

of via overschrijving op het rekeningnummer BE77 4271 1008 4142 (BIC: KREDBEBB)

.....(handtekening)