

# UITGEKAMD

België - Belgique  
P.B. - P.P.  
1970 Wezembeek-Oppem  
BC 3352

WEZEMBEEK-OPPEM • JAARGANG 13, NR 7 • SEPTEMBER 2012 • MAANDELIJKS TIJDSCHRIFT (NIET IN JULI-AUGUSTUS)  
UITGAVE VAN GEMEENSCHAPSCENTRUM DE KAM EN VZW 'DE RAND'

2-3

Gemeenteraadsverkiezingen op 14 oktober  
Balans van zes jaar gemeentebeleid

4-5

Wezembeek-Oppemnaars en hun passie  
Albert Ryckaert, meer dan een natuurmens

10

Open Monumentendag in de Rand

12-13

London Quartet flirt met  
uiteenlopende muziekgenres  
Binnenkort in GC de Kam







Een balans van zes jaar gemeentebeleid

© vzw 'de Rand'

# Kabbelend beekje

In de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen op 14 oktober blikken we terug op de afgelopen zes jaar gemeentebeleid. Wat veranderde in de gemeente? Wat waren de grote beleidsdossiers?

De toekomst van de Nederlandstalige basisschool De Letterbijter kreeg een flinke wending. Het gemeenschapscentrum in de wijk Ban Eik ondergaat een vernieuwing en de ruimtelijke ontwikkeling van Wezembeek-Oppem werd verankerd in een structuurplan. En dan zijn er natuurlijk ook meerdere moties van de Franstalige meerderheid tegen de niet-benoeming van de burgemeesters en voor de aanhechting bij Brussel, tegen de splitsing van BHV en voor de herziening van de taalwetten, en ... ook eentje tegen de splitsing van de telefoonboeken ... Dat heeft niets te maken met gemeentebeleid, maar het zorgde wel voor flink wat commotie, dreigende taal en spierballenvertoon.

Of nog bijzonder: enkele ochtendlijke gemeenteraden. Wezembeek-Oppem, I presume?

## Verkiezingsuitslag in 2006

Na de vorige gemeenteraadsverkiezingen veranderde er niet al te veel op het bestuurlijke niveau in Wezembeek-Oppem. De Franstalige lijst LB-Union haalde 75,97 % van de stemmen, de Vlaamse lijst Open – nu WOplus – haalde 24,02 %. De vier zetels van de tweetalige lijst GE-EC, die niet meer opkwam, werden dus netjes tussen de twee overige lijsten verdeeld. Open haalde geen schepenzetel, wat het schepencollege dus volledig Franstalig maakte.

Taalperikelen waren er de afgelopen legislatuur meer dan genoeg. Dat begon al tijdens de installatie van de nieuwe gemeenteraad, waar waarnemend burgemeester François van Hoobrouck d'Aspre meteen bedenkingen stelde bij de eed 'Ik zweer de verplichtingen van mijn mandaat trouw na te komen'. Hij sprak de aanwezigen toe in twee talen, wat de zaal op stelten zette. Dat gebeurde trouwens herhaaldelijk. Telkens als er een nieuwe aanleiding was – BHV, de niet-benoeming van de burgemeesters, noem maar op – waren er actievoerders en een legertje politiemensen op de been om de gemeenteraad te animeren.

## 'Oorlogssituatie'

Dat ook de liefde aan Franstalige kant behoorlijk onder het vriespunt zat, bewees waarnemend burgemeester van Hoobrouck d'Aspre in november 2007. De dag na de stemming over de splitsing van BHV in de commissie Binnenlandse Zaken van de Kamer, zei hij op Radio 1 dat 'Wezembeek-Oppem zich in een oorlogssituatie bevond en dat het wat hem betreft voortaan oog om oog, tand om tand is'. Een Franstalige manifestant had dat een maand eerder al te letterlijk genomen. Hij werd tijdens strubbelingen naar aanleiding van de gemeenteraadszitting opgepakt omdat hij een molotovcocktail bij zich had.

## Beleidsplan 2006-2012

Tussen de taalperikelen en communautaire spanningen door werd er ook een beleid gevoerd. Op de gemeenteraad van december 2007 – meer dan een jaar na de verkiezingen – stelde de meerderheid haar beleidsnota voor de legislatuur 2006-2012 voor. Twee opvallende plannen sprongen er uit: het uitbouwen van het gemeenschaps- en dienstencentrum in Ban Eik en de verbouwing van de Nederlandstalige gemeenteschool De Letterbijter. Het uitbouwen van een gemeenschapscentrum in de wijk Ban Eik stond zes jaar eerder ook al op de prioriteitenlijst. Deze keer kwam er wel schot in de zaak. Op 23 november 2010 gaf schepen Chantal Woitrin-Vinel de eerste spadesteek van het nieuwe ontmoetingscentrum. In een tweede fase worden de OCMW-gebouwen gerenoveerd en het voormalige jeugdhuis krijgt onderdak in een polyvalente en moderne zaal. De derde fase bestaat uit de bouw van een nieuw lokaal voor de scouts en voor de jeugd, met gescheiden ingangen en de aanleg van een sport- en speelterrein. Het volledige project afwerken duurt 720 werkdagen. Met andere woorden, pas ten vroegste in 2014 zijn alle werken achter de rug. Het kostenplaatje bedraagt 3,6 miljoen euro. Veel geld, maar het schepencollege ging op zoek naar extra centen om de gemeentekas te spijzen. Aan het begin van de legislatuur gingen de opcentiemen omhoog van 750 naar 850 en de personenbelasting van 6,5 naar 7,5 procent.

## Toekomst voor De Letterbijter?

Een ander opvallend plan uit de beleidsnota 2006-2012: de verbouwing van de Nederlandstalige gemeenteschool De Letterbijter. Dat draaide enigszins anders uit dan gepland. Ondanks hevig protest van de ouders, besliste de gemeenteraad op 31 augustus 2009 om de freinettechnieken af te schaffen. De redenen die het schepencollege gaf, waren dat het leerlingenaantal terugliep en dat het verschil tussen een freinetschool en een school met freinettechnieken onduidelijk was. De gevolgen lieten zich snel voelen: in het schooljaar 2008-2009 telde de school nog 126 leerlingen, het volgende schooljaar zakte dat tot 74. In zes maanden tijd kwamen en gingen er drie directeurs. Gesprekken tussen de gemeente en de Vlaamse overheid om de school in te bedden in het gemeenschapsonderwijs sprongen af. Kwatongen beweren dat het gemeentebestuur gewoon geen Nederlandstalige basisschool meer wil en dat van Hoobrouck zich op die manier wilde wreken voor zijn niet-benoeming en de federale verkiezingsuitslag waarbij MR-FDF uit de meerderheid werd gewipt. Ook de bevoegde schepen Eléonore de Bergeyck-de Moerloose speelde een erg schimmige rol in de hele discussie over De Letterbijter. In mei 2011 stuurden de Vlaamse ministers Smet en Bourgeois een gezamenlijk persbericht de wereld in: de gemeentelijke basisschool De Letterbijter wordt een nieuwe school van het gemeenschapsonderwijs. De school krijgt een nieuw onderkomen aan de Vosberg, een groene en rustige omgeving achter het klooster van de paters-passionisten.

## De redding van het Hondsperrveld

Nog een punt uit het beleidsplan: de bouw van een nieuw administratief complex. Dat staat er nog lang niet, maar toch is er in het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan al rekening mee gehouden. In dat plan, dat in 2010 werd goedgekeurd, wordt de verdere ontwikkeling van het dorp beschreven. In heel grote lijnen: de gemeente ontwikkelt zich rond een 'harde' as en een 'zachte' as. De as Louis Marcellisstraat-Raymond Hernalsteenstraat wordt de harde as die het dorpsweefsel

van Wezembeek verbindt met het meer stedelijke Oppem, met de Varkensmarkt als handelscentrum, de zone rond het gemeentehuis als het administratieve centrum en de oude kern van Wezembeek als historisch hart. De zachte as volgt de loop van de Vuilbeek als een groen lint door het dorp. Hier worden groene ruimtes gevrijwaard en worden kasteelparken, speelruimtes en recreatiemogelijkheden met elkaar verbonden. Er ontstond heel wat discussie over het Hondsperrveld. Volgens het oorspronkelijke plan stond de deur op een kier om deze open ruimte op langere termijn in te vullen met woningen en bedrijven. Later paste de gemeente dat plan aan. Het Hondsperrveld blijft landbouwzone.

Tussen al het politieke gekrakeel door keek Baudouin de Hemricourt de Grunne in stilte naar wat er met zijn gemeente gebeurde. Wat hij er van vindt, kunnen we niet meer vragen. Hij overleed op 9 december 2011 op 94-jarige leeftijd. De Grunne was burgemeester van 1947 tot 1994. Een sociaal bewogen edelman en een gewaardeerde burgervader. Franstalig, maar hij trachtte een verzoenende rol te spelen tussen beide taalgemeenschappen. Dat lijkt vandaag niet meer zo evident.

Bart Claes

### Gemeenteraadsverkiezingen

Op zondag 14 oktober kiezen we een nieuwe gemeenteraad, OCMW-raad en provincieraad. In september en oktober brengen we informatie over de gemeente, de heikele punten van de voorbije jaren, de standpunten en kandidaten van de verschillende fracties. Lees en informeer je en beslis op 14 oktober wat je met jouw stem doet.



# Albert Ryckaert, meer dan een natuurmens



Met de ingesteldheid een natuurliefhebber te interviewen, stap ik het kamertje van Albert in het OLV-rusthuis van Wezembeek-Oppem binnen. Albert schenkt twee glazen witte wijn in. Net 100 is hij geworden. Albert Ryckaert is licentiaat in de pedagogiek, kapitein-commandant in het leger en entomoloog. De zuiverheid in zijn stem verradt dat de man nog bijzonder helder denkt en spreekt. 'Mijn benen zijn 100, maar mijn geest is veel jonger.' Die verfynde geest dankt Albert aan zijn leespassie. 'Boeken over geschiedenis, religie of wetenschap: ik las ze allemaal. Maar het gelukkigst maak je mij met een boek over de natuur of over insecten.'

## Liefde voor natuur

Die liefde voor natuur ontstaat volgens Albert niet. 'Ik heb die meegekregen bij de geboorte. Toen ik te voet naar school ging in mijn geboortedorp Oostakker, deed ik niets liever dan tussen de korenvelden lopen. Langs het kanaal Gent-Terneuzen stonden toen immense olmen. Nu zie je in België bijna geen enkel exemplaar meer, omdat hun natuurlijke biotoop is verstoord door de betonbouw.'

Insecten, daar kan Albert uren naar kijken. 'Het is een eigenaardig volkje. Kijk maar naar de mieren: die verzetten bergen werk en doen dat allemaal instinctmatig. Dat is zo mooi. Als je hun weg blokkeert, gaan ze niet op zoek naar een omweg. Ze blijven gewoon tegen dat obstakel opbotsen, elke keer opnieuw. Gewoon omdat hun brein instinctief zo geprogrammeerd is. Fascinerend.'

## Lades vol insecten

Als entomoloog specialiseerde Albert zich in vliegen, bijen en wespen. 'Veel mensen denken dat bijen alleen in korven leven of dat wespen alleen uit een wespennest komen, maar er zijn honderden soorten vliegen of wespen die hun levensweg alleen afleggen. Dat boeide mij zo enorm. Ik wou daar veel over weten. Ik heb thuis 72 lades vol met insecten. Allemaal zelf gevangen. Ik ging daarvoor zelfs speciaal naar Spanje. Daar leven bloemen die zo veel nectar hebben dat alle soorten insecten er op afkomen. Een waar paradijs voor mij.'

Zodra Albert die insecten gevangen en beschreven had, begon voor hem pas het plezante deel. 'Veel mensen verzamelen insecten en benoemen ze, om ze daarna te vergeten. Ik liet de beestjes verder leven in mijn hoofd. Ik doorgrondde hoe ze leefden, wat ze aten, enzovoort. Die informatie vond ik in stapels boeken.' Op het boekenrek in Alberts kamer zie ik naslagwerken over insecten in het Nederlands, Frans en Engels. Het boek dat naast Albert ligt, is zowaar in het Duits opgesteld. 'Ik heb lang in Duitsland gewoond en er gewerkt bij het leger. Ik bouwde

Als mensen naar buiten kijken en de bomen zien, vinden ze dat mooi. Maar als de vallende blaadjes van die bomen hun eigen voortuintjes overspoelen, kunnen ze niet snel genoeg omgehakt worden. 'Velen denken dat alleen de mens leeft en dat de rest hier enkel een decor is, terwijl het net de natuur is die ons in leven houdt.' Aan het woord is Albert Ryckaert (100), een natuurliefhebber uit West-Vlaanderen die een groot deel van zijn leven doorbracht in Kraainem.

er een mooie carrière op, maar mijn hoogmoed heeft mij ten val gebracht.’

**Albert als filosoof**

Voor de eerste keer spreekt niet de intelligente Albert, maar de emotionele mens in hem. ‘Ik mocht beheerder worden van een plantentuin in een Belgische school, maar ik wou eerder carrière maken en het tot kapitein-commandant schoppen. Enkele maanden nadat ik de job als beheerder afwees, kreeg mijn dochter in Duitsland een zwaar auto-ongeval, toen officieren haar naar school brachten. Ik weet wel dat zoiets het lot is, maar dat lot had er toch anders uit kunnen zien.’

Albert schakelt in vijf minuten om van een gedetailleerde entomoloog naar een piekerende filosoof. ‘Honderden mensen hebben gezegd dat ik er niets aan kon doen. Dat het mijn fout niet is dat mijn dochter na het ongeval voor de rest van haar leven invalide is. Maar weet je wat er overblijft als je alle onzin van anderen negeert en zelf kritisch in het leven staat? Dat niets zeker is. Wij leven van bij de geboorte tot aan de dood in twijfel.’ In de natuur is dat volgens Albert niet zo. ‘De natuurwereld kent geen twijfel. De sterkste zal altijd overwinnen. In de mensenwereld niet, omdat onze moraal de macht van de sterkste kan kelderen.’

**Natuur versus religie**

Die gedachtegang typeert Albert. Hij denkt altijd tweeledig: van de natuur naar de mens, maar al even snel omgekeerd. Ook bij zijn andere grote interesse, religie, is dat zo. ‘Ik ben gelovig, maar een leven na de dood? Waar zouden wij in de hemel nu kunnen leven? Je moet de atmosfeer door, de stratosfeer voorbij. We gaan naar een plek waar amper zuurstof is. Iedereen die een beetje kritisch nadenkt, weet dat zoiets niet kan. Volgens mij gaan we niet naar een plaats, maar naar een bepaalde geestestoestand waar rust heerst.’

Albert heeft de Bijbel uren en uren doorgenomen. Niet omwille van zijn geloof, maar omwille van zijn kritische blik op alles en iedereen. ‘Volgens bepaalde fragmenten in de Bijbel stammen wij af van een koppel: Adam en Eva. Ons DNA zou dus eigenlijk heel sterk op elkaar moeten gelijken, wat niet het geval is. Anderzijds lijkt ons DNA sterk op dat van de mensapen. Onze voorouders waren dus apen die op een bepaald moment rechttop zijn gaan staan, waardoor de handen vrij waren. Om die handen te gebruiken is hij gaan nadenken. Van daaruit is het menselijk brein gegroeid.’

Dat menselijk brein heeft het geloof ontwikkeld. ‘Of denk je dat er eerst een geloof was en dat we er daarna pas in zijn gaan geloven? Een historische Jezus heeft zeker bestaan, als zoon van Maria en Jozef. Maar dat was gewoon een mens zoals jij en ik. Over de christelijke Jezus heb ik mijn twijfels.’

Twijfelen, dat is wat Albert al heel zijn leven doet. ‘Een overledene is nooit meer teruggekeerd om te vertellen hoe leuk het aan de overkant wel is. Dus echt speciaal zal het er niet zijn. Ook God heeft mij nog niets gevraagd. Hij komt nooit tussen. Zijn levenswerk mag vernield worden door rampen, hem zie je nooit de fouten rechtzetten. Ik denk dat hij de natuur gewoon haar gang laat gaan.’

Jens De Smet

**Week van de Sportclub**

vrijdag 7 tot zondag 16 september  
Wezembeek-Oppem

Voor de vierde maal werken de sportraad van Wezembeek-Oppem en zijn sportclubs mee aan de *Week van de Sportclub*. Hiermee willen we meer mensen in Wezembeek-Oppem motiveren om aan sport te doen en willen we onze sportclubs extra in beeld brengen.



Elke dag staat er een sporttak in de kijker. Daarnaast wordt ook een initiatieereeks nordic walking georganiseerd. Met speciaal vervaardigde wandelstokken is het een toegankelijke sport voor iedereen, ongeacht de leeftijd, het geslacht of de bewegingservaring. Deze reeks vindt plaats in GC de Kam. We verwelkomen je graag op vier opeenvolgende vrijdagen van 19.30 tot 21 uur. De eerste les start op vrijdag 7 september. Inschrijven kost 20 euro.

**Op het programma:**

Dag / Uur	Club - sport	Plaats	Doelgroep
vr 07/09 19.30-21.00	Start nordic walking (vier lessen: 20 euro)	GC de Kam	Alle leeftijden
zo 09/09 18.00-19.00	Racing Utax/K.O. Girls Zaalvoetbal	Sporthal	Meisjes vanaf 13 jaar Jongens vanaf 15 jaar
ma 10/09 9.00	Okra Sport wandelen (8 à 10 km)	Vertrek aan de Paterskerk	55+
ma 10/09 20.00	Fit en Gezond Dames	GC de Kam	Dames
di 11/09 9.30-12.00	Okra Sport fietsen (in twee groepen)	Vertrek aan de Paterskerk	55+
wo 12/09 14.30-17.00	Okra Sport petanque	Sporthal	55+
wo 12/09 20.00-21.30	Wobad badminton (racket meebrengen)	Sporthal	Alle leeftijden
vt 14/09 19.30-21.00	tweede sessie nordic walking (vier lessen: 20 euro)	GC de Kam	Alle leeftijden
zo 16/09 10.30	Running Club joggen (5 of 10 km)	Vertrek JH Merlijn	Alle leeftijden

Deelnemen aan de bovenstaande clubactiviteiten, uitgezonderd aan de lessenreeks nordic walking, is gratis tijdens deze sportweek. Op voorhand inschrijven is wel gewenst.

I.s.m. Bloso en de Vlaamse Sportfederatie.

**Meer info en inschrijven:** GC de Kam, Beekstraat 172, Wezembeek-Oppem, 02 731 43 31, info@dekam.be





Koningsgezinde burgemeesters noemden met speciale toestemming van het Hof enkele wegen naar leden van het koningshuis: Albertlaan (Albert I), Astridlaan, Elisabethlaan, Leopold III-laan, Koninginne-oord. Het Maria-Theresia-oord verwijst echter niet naar de Keizerin Maria Theresia, de Habsburgse vorstin die van 1740 to 1780 over de Oostenrijkse Nederlanden regeerde, maar wel naar de voornaam van de vrouw die de gronden verkavelde.

## Catechese vanaf september

Om tijdig te kunnen starten met onze catechesewerking zijn we op zoek naar kinderen die in aanmerking komen om in september deel uit te maken van Kring 12. Als je kind geboren is in 2001 en/of tijdens het schooljaar 2012-2013 in het zesde leerjaar zit, kan het bij ons catechese volgen. Je moet wel tot de Sint-Michielsparochie of tot de Sint-Pietersparochie behoren. Nederlandstaligen die tot de Sint-Jozefsparochie behoren, kunnen ook deelnemen.

**Meer info:** Agnes De Greef,  
0475 26 67 13

## Emmertjesfuif

Jeugdraad Wezembeek-Oppem  
zaterdag 6 oktober  
vanaf 22 uur – Jeugdhuis Merlijn

Op 6 oktober is Jeugdhuis Merlijn de 'place to be' voor de jeugd en alle jongeren uit de streek. Dan organiseert de jeugdraad zijn jaarlijkse fuif. Dit jaar breken we met de traditie en varen we een andere koers. We schuiven de alombekende bierglazen en cocktails aan de kant en gaan voor emmertjes bier. Te verkrijgen in mini- en maxiformaat, voor ieder wat wils.

**Tickets:** 3 euro (vvk), 4 euro (kassa)

Kaarten in voorverkoop zijn te verkrijgen bij de leden van de jeugdraad van Wezembeek-Oppem en in Jeugdhuis Merlijn.

## WEKELIJKSE ACTIVITEITENKALENDER

### MAANDAG

9.00

**OKRA - wandelen**  
vertrek Paterskerk  
02 731 83 39

20.00

**Fit & Gezond Dames - turnen**  
GC de Kam  
02 731 83 30  
(niet tijdens schoolvakanties)

20.00

**Fit & Gezond Heren - turnen**  
H.-Hartcollege  
02 767 01 01

### DINSDAG

9.30

**OKRA - fietsen**  
vertrek Paterskerk  
02 731 83 39

19.30

**Running Club WO**  
Jeugdhuis Merlijn  
02 782 02 96

### WOENSDAG

14.30

**OKRA - wandelen**  
gemeentelijke sporthal of OLV-rusthuis  
02 731 83 39

14.30

**OKRA - petanquen**  
gemeentelijke sporthal  
02 731 83 39

20.00

**WOBAD - badminton volwassenen**  
sporthal  
02 731 54 84

20.00

**Jeugdhuis Merlijn**  
0493 58 82 88

## KAV heet voortaan Femma

Sinds 12 mei is je favoriete vriendinnengroep herboren. KAV Sint-Pieter heet voortaan Femma Sint-Pieter. Kort en krachtig, elegant en vrouwelijk. Open voor elke vrouw, dus ook voor jou. Femma maakt vriendinnen. Femma beweegt vrouwen. Femma verdedigt hun belangen. Solidair en rechtvaardig. Met actie en veel activiteiten.

### Femma Sint-Pieter

Kookdemonstratie:  
 bapas – lepelhapjes – verrines  
 donderdag 13 september  
 dinsdag 9 oktober  
 donderdag 15 november  
 20 uur – GC de Kam

Verwacht je gasten? Verras hen dan met een feest aan kleuren, texturen en smaken. Vergeet de chips, de zoute koekjes en de toastjes en serveer hapjes in piepkleine glaasjes, verrines of serveer ze op lepels. Bapas zijn een combinatie van de traditionele Spaanse tapas en Belgisch bier. Alle hapjes zijn mooi om te zien en kunnen op voorhand gemaakt worden. Je kan ook eindeloos variëren met een mousse, een slaatje, met vlees, vis of veggie. Iedere kookavond bereiden we nieuwe verrassende hapjes.

Deze activiteit is ook opgenomen in het project *Bijt in je vrije tijd*, dat mensen die Nederlands leren de kans geeft mee te doen aan activiteiten in het Nederlands.

Meer info: Jeannine Schots,  
 02 731 48 79

### Femma Sint-Pieter

Uitwaaitocht o.l.v. pastoor  
 Jos Verstraeten  
 dinsdag 18 september  
 10 uur – vertrek GC de Kam

Femma Sint-Pieter organiseert voor de zestiende keer een uitwaaitocht. Onze proost Jos Verstraeten zal ons daar, net als de vorige jaren, bij begeleiden.

Een uitwaaitocht is geen natuurgidsentocht, maar een wandeling waarbij we met bewondering naar het mooie en mysterieuze in de natuur kijken. Daarbij maken we tijd voor elkaar en luisteren we naar elkaar. Om onze honger te stillen, eten we onderweg ergens een snack. Ook familieleden en vrienden zijn welkom.

Meer info: Jeannine Schots,  
 02 731 48 79

### Femma Sint-Pieter

Proef Femma  
 zaterdag 22 september  
 14.30 tot 17.30 uur – GC de Kam

Ook dit jaar organiseren wij tijdens de herfstfeesten een Femmahappening. Het wordt een groot feest dankzij onze pannenkoekenslag, met warme en koude drank voor een schappelijke prijs. Een bloementombola ten voordele van Ziekenzorg hoort er ook bij. Wij hopen net als de vorige jaren op een massale opkomst.

Tot dan? Het bestuur



## 1.000 euro voor Ziekenzorg Wezembeek-Oppem

Op zondag 24 juni mocht Ziekenzorg Wezembeek-Oppem een cheque van 1.000 euro in ontvangst nemen. Zowel Lions Club Wezembeek Ruwendal als Lions Club Ijsedal Tervuren schonk 500 euro. Een oprechte dankjewel aan de milde schenkers, uit naam van het Ziekenzorgbestuur en van al onze zieken.

## Ziekenzorg Wezembeek-Oppem

i.s.m. KAV – KWB – Okra

Bezoek aan het OCMW  
 donderdag 27 september  
 14.30 uur – lokalen OCMW

Herman Claes vertelt ons op 27 september graag meer over de dienstverlening van het OCMW. Heb je vragen? Dan krijg je zeker de gelegenheid om ze te stellen. We sluiten af met een lekkere kop koffie, aangeboden door het OCMW.

20.30  
**aerobics – zumba**  
 sporthal  
 02 731 87 81

**DONDERDAG**  
 19.30  
**Running Club WO**  
 Jeugdhuis Merlijn  
 02 782 02 96

20.30  
**zanggroep Non Troppo**  
**repetitie**  
 GC de Kam  
 02 305 06 07

**VRIJDAG**  
 21.00  
**Jeugdhuis Merlijn**  
 0493 58 82 88

**ZATERDAG**  
 10.00 tot 12.00  
 (eerste, derde en vijfde zaterdag)  
**Stripbib Maddox (stripbibliotheek)**  
 Jeugdhuis Merlijn

21.00  
**Jeugdhuis Merlijn**  
 0493 58 82 88

**ZONDAG**  
 10.30  
**Running Club WO**  
 Jeugdhuis Merlijn  
 02 782 02 96

14.30  
**Chiro Berkenbloesem**  
 0499 07 91 55

19.00  
**WOBAD – badminton**  
 sporthal  
 02 731 54 84

# Moeder Martha Vandenputte

In de negentiende eeuw zagen heel veel religieuze congregaties het levenslicht in België. Naast hun specifieke werking op religieus gebied zetten ze zich in voor zowel onderwijs, de opvang van weeskinderen, gehandicapten of geesteszieken als de zorg voor zieken en stervenden (domeinen waarvoor de industriële revolutie van die tijd weinig aandacht had n.v.d.r.). Ook onze kleine gemeente Wezembeek-Oppem, met amper 823 inwoners in 1831 en 1.396 inwoners in 1900, werkte serieus mee aan dat religieuze reveil.

In 1894 openden de zusters van de Brusselse congregatie van OLV der Zeven Weeën in de toenmalige kerkstraat (nu J.B. De Keyzerstraat n.v.d.r.) een dochterhuis met als hoofdoopdracht het opvangen van weeskinderen. De Priesters van het H. Hart stichtten in 1905 een juvenaat op het Vurenveld. Dat is een apostolische school voor jongens die priester, kloosterling of missionaris willen worden. Drie jaar later, in 1908, vestigde de congregatie van Het Lijden Christi, beter bekend als de Paters-Passionisten, zich op de Vosberg aan de Mechelsesteenweg in een klooster met een grote kerk. De kloosterpanden op Wezembeeks grondgebied waren bijhuizen van congregaties die elders hun moederhuis hadden. Wezembeek zou echter ook nog de stichting meemaken van een nieuwe congregatie: de missionarissen van het H. Kruis en Lijden van Onze Heer Jezus Christus, beter bekend als de Belgische Zusters-Passionisten. Hoe dat in zijn werk is gegaan, is een verhaal op zich.

In de jaren 1880 woonde in Sint-Joosten-Node het echtpaar Vandenputte-De Muylde. Ferdinand Vandenputte was als deurwaarder verbonden aan het ministerie van Buitenlandse Zaken en daarnaast beheerder van huurwoningen. Met zijn echtgenote Maria De Muylde had hij twee dochters, van wie de jongste, Martha, geboren werd op 29 september 1891.

Martha groeide op in het Brusselse. Door haar zwakke gezondheid gaf de dokter haar ouders echter de raad de stad te ontvluchten en de buitenlucht

op te zoeken. Zo kwam het gezin terecht in het gehucht Oppem, waar op de Vosberg aan de Mechelsesteenweg een fraaie villa te koop stond, in een park met bomen en struiken. Het perceel van die villa Warande werd door een smal pad gescheiden van een uitgestrekte grond waarop een kloosterpand in opbouw was, het toekomstige klooster van de paters-passionisten. Martha was toen vijftien jaar.

Na de opening van het klooster (1908) kwam Martha in contact met de paters. Ze maakte zich nuttig door de kapel van het klooster te versieren en kerklinnen te naaien. Ook droeg ze het maandblad van de passionisten, *Kruis en Liefde*, rond in de gemeente. Toen veel paters gemobiliseerd werden tijdens de Eerste Wereldoorlog, verving ze de pater-organist en leidde ze het kerkkoor. Toen in 1916 een tyfusedemie uitbrak, trok zij er op uit om zieken te bezoeken en te verzorgen. Zo raakte zij bekend als de vriendelijke en deftige jonge juffrouw uit de villa Warande.

Hoewel haar ouders andere plannen hadden met hun dochter, voelde zij zich meer aangetrokken tot het kloosterleven. Pater Valentinus, Martha's biechtvader en leidsman, zag toekomst in een congregatie van zusters-passionisten-missionarissen en spoorde Martha aan zich daaraan te wijden. Het duurde echter twee jaar vooraleer ze hiermee instemde. Via het maandblad *Licht en Liefde* werd de stichting van een nieuwe orde van zusters-missionarissen bekendgemaakt. Daarop kwamen verschillende reacties



1



2



3



4



van vrouwen die zich wilden aansluiten. Pater Valentinus nam de leiding op zich.

Martha's ouders, die zich hadden neergelegd bij de roeping van hun dochter, verhuisden terug naar Brussel en verkochten hun villa aan de paters-passionisten. In die villa Vandemputte, zoals de villa Warande ondertussen bekend was, vond op 8 december 1927 de stichting plaats van de zusters-missionarissen van het Allerheiligste Kruis en Lijden van onze Heer Jezus Christus. Vijf jonge vrouwen waren toen aangesloten. Acht dagen later kwamen er nog twee bij.

De eerste dagen van hun verblijf in Wezembeek-Oppem beschikten de jonge vrouwen nog niet over een habijt. Ze droegen donkere kleren en een zwarte sluier om naar de kerk te gaan. Hun wereldse kleding schiep verwarring bij de inwoners van het dorp. Moesten ze juffrouw zeggen of zuster? De zusters werden uitgelachen, maar dat duurde niet lang. Toen de acht postulanten op 15 juni 1928 'ingekleed' werden, was het drummen voor een plaats in de kerk van de paters-passionisten. Twee aan twee traden ze de kerk binnen in zwart habijt, onder feestelijk klokgelui.

Lang werd villa Vandemputte niet gebruikt door de kloosterorde. Op 28 december 1928 verhuisden de zusters wegens plaatsgebrek naar een klein leegstaand kasteel in Sint-Joris-Weert. Daarmee kwam er een einde aan de rol die Wezembeek-Oppem speelde in de historiek van de congregatie.

Na enkele jaren in Sint-Joris-Weert, waar 29 novicen de eerste geloften aflegden, werd in Tienen overgegaan tot de bouw van een imposant klooster. Daar legden de eerste zusters op 15 juli 1932 de eeuwige geloften af. In 1934 vertrokken de eerste missiezusters naar Belgisch Congo. Tot alle activiteiten rond 1977 moesten stoppen door de politieke toestand in de voormalige kolonie, waren ginds doorlopend zusters-passionisten aan het werk. Achteraf concentreerden de zusters zich op de zorg voor bejaarden en evolueerde hun klooster in Tienen naar een rust- en verzorgingstehuis.

Moeder Martha bleef de orde besturen tot haar dood in 1967. Ze werd begraven in de tuin van haar klooster in Tienen. Tijdens haar hele leven was ze de eenvoud zelf, maar na haar dood werden van haar hand brieven en geschriften gevonden die een heel ander licht wierpen op de moeder-overste, die zich op de achtergrond hield en niet in de schijnwerpers wilde treden. Ze bleek een mystiek leven te hebben geleid dat naar perfectie streefde. Die nieuwe inzichten brachten de zusters-passionisten er in 2010 toe om een proces van zaligverklaring te openen voor hun stichteres.

Luc Viaene

Hilde Rummens vereeuwigde het leven van moeder Martha in het boek *Getekend, Moeder Martha Vandemputte*, dat in 2011 bij de uitgeverij Halewijn in Antwerpen verscheen. Het boek diende als bron voor dit artikel en is een aanrader voor wie meer over het leven van deze bijzondere vrouw wil weten.

#### Info over de foto's

1. Martha Vandemputte als twintigjarige
2. Martha Vandemputte als passioniste
3. De villa Warande in 1920
4. De villa Vandemputte als pastorie van de St.-Michaëlsparochie in 1982

## DOKTERS VAN WACHT

Het centrale oproepnummer van de wachtdienst voor huisartsen is 0900 69 004. Via dit nummer word je automatisch doorverbonden met de huisarts van wacht. De wacht loopt tijdens de week van 19 uur tot 7 uur, tijdens het weekend van vrijdag 19 uur tot maandag 7 uur en op feestdagen vanaf 19 uur de avond voordien tot 7 uur de dag erna.

## APOTHEKERS VAN WACHT

Vanaf 2 januari 2012 is er een **belangrijke wijziging** in het systeem van de wachtdienst van apothekers in onze regio: de wachtdienst loopt **van 9 tot 22 uur**. Om de apotheker van wacht na 22 uur te kennen, moet de patiënt het nummer 0900 10 500 bellen of op internet kijken. De apotheker die van wacht is na 22 uur is niet noodzakelijk dezelfde als die voor 22 uur.

### > Van 31/8 tot 2/9

Apotheker Jansen-Ceuppens  
Lange Eikstraat 8, 1970 Wezembeek-Oppem  
02 731 89 40

### > Van 3/9 tot 6/9

Apotheker Desmet  
Mechelsesteenweg 157, 1970 Wezembeek-Oppem  
02 731 04 76

### > Van 7/9 tot 9/9

Apotheker Landerie  
L. Marcellisstraat 126, 1970 Wezembeek-Oppem  
02 731 32 68

### > Van 10/9 tot 13/9

Apotheker Boone  
Jezus-Eiklaan 2, 3080 Tervuren  
02 767 44 86

### > Van 14/9 tot 16/9

Apotheker Lievens  
Brusselsesteenweg 77, 3080 Tervuren  
02 767 34 15

### > Van 17/9 tot 20/9

Apotheker Annaert  
Smisstraat 1, 3080 Tervuren  
02 767 63 40

### > Van 21/9 tot 23/9

Apotheker De Coster  
Mechelsesteenweg 225, 1933 Sterrebeek  
02 731 23 66

### > Van 24/9 tot 27/9

Apotheker Jansen-Ceuppens  
Lange Eikstraat 8, 1970 Wezembeek-Oppem  
02 731 89 40

### > Van 28/9 tot 30/9

Apotheker Niclaes  
Moorselstraat 320, 3080 Tervuren  
02 767 58 16



# Open Monumenten in de Rand

Op zondag 9 september is het Open Monumentendag (OMD). Het grootste culturele eendaagsevenement van Vlaanderen is aan zijn 24e editie toe. Dit jaar is het thema muziek, woord en beeld. Zo beland je in erfgoedpareltjes waar kunst en cultuur worden gecreëerd en beleefd. Ook in de Vlaamse Rand kan je in heel wat gemeenten deelnemen aan activiteiten.

In **Wezembeek-Oppem** staat de Sint-Pieterskerk centraal. Het geklasseeerde orgel van Adrianus Rochet uit Nijvel staat na meer dan 25 jaar terug in de kerk en is dankzij een grondige restauratie in al zijn glorie hersteld. Gidsen vertellen je graag alles over de kerk en het orgel. De kerk is doorlopend open, van 10 tot 18 uur. Wie wil horen hoe het orgel klinkt, komt best om 10, 14 of 16 uur, want dan geeft organist Wouter Dekoninck een kort recital.

In **Drogenbos** kan je het werk van een aantal lokale kunstenaars bekijken. Ze tonen je hun werk en hun atelier. In de Sint-Niklaaskerk kan je terecht

voor een rondleiding en een gratis concert van het koor Serenata. Ook het FeliXart-museum doet mee. Tijdens OMD mag je er gratis binnen en er is straattheater op de koer van de hoeve. Om je snel en gemakkelijk van de ene locatie naar de andere te verplaatsen, stelt de gemeente gratis fietsen ter beschikking.

In **Wemmel** wordt het gemeentehuis uitzonderlijk opengesteld voor het publiek. Het zogenaamde Kasteel van Wemmel was ooit een middeleeuwse waterburcht en werd in de 17e eeuw omgebouwd tot lustkasteel. Sinds 1938 doet het dienst als gemeentehuis.

De kunstenaars van de E. Laermanskring houden er op OMD een tentoonstelling. De Wemmelse Sint-Servaaskerk heeft een prachtig orgel dat je kan gaan bewonderen. Om 16 uur wordt er een recital gegeven. Je kan ook een kijkje nemen in de fraai gerestaureerde 18e-eeuwse pastorie, die nu onderdak biedt aan de gemeentelijke academie voor muziek, woord en dans. De huidige indeling en decoraties zijn voornamelijk 18e- en 19e-eeuws.

Tina Deneyer

Meer info: [www.openmonumenten.be](http://www.openmonumenten.be)



**Lisa Del Bo**

De gouden klassiekers  
donderdag 4 oktober  
 muziek

Het begon allemaal in 1990 met een overwinning in de soundmix-show. Met *Liefde is een kaartspel* vertegenwoordigde Lisa del Bo ons land op het Eurovisiesongfestival in Oslo.



Ze bracht duetten met Bart Kaëll en Willy Sommers, zong in het voorprogramma van Helmut Lotti en maakte samen met Peter Koelewijn een Best of. In *De gouden klassiekers* neemt Lisa del Bo het publiek graag mee door de fourties, fifties en sixties. Ze zingt klassiekers zoals *Lili Marleen*, *Zwei kleine Italiener*, *Que sera sera*, en veel meer liedjes die nog lang niet vergeten zijn. Tussendoor vertelt Lisa over haar eigen leven en over legendarische filmsterren. Luisteren, genieten en meezingen is de boodschap. Taart en koffie zijn in de prijs begrepen.

Een organisatie van Okra en cultuurraad i.s.m. GC de Kam.

15 uur - GC de Kam  
 Tickets: 12 euro (kassa),  
 10 euro (vvk)

**Meer info:** [www.dekam.be](http://www.dekam.be),  
 02 731 43 31



**The best exotic marygold hotel**  
donderdag 27 september  
 film

Een groep gepensioneerde Britten laat zich verleiden door reclame voor het pas gerestaureerde Marigold Hotel in India. Ze besluiten om alles achter te laten en hun oude dag door te brengen in het exotische en goedkope land. In India blijkt hun onderkomen echter weinig weg te hebben van het paleis uit de reclame. Hotelmanager Sonny doet er alles aan om hen ervan te overtuigen dat ze in een paradijs zijn beland. En hoewel de nieuwe omgeving minder luxueus is dan ze dachten, genieten ze er steeds meer van hun leven.



Regie: John Madden, duur: 118 minuten

15 en 20 uur - GC de Kam  
 Tickets: 4 euro (kassa), 15 euro (filmabo)

**Meer info:** [www.dekam.be](http://www.dekam.be), 02 731 43 31

NIEUWS UIT DE LIJSTERBES

**Ezelsoor**

Gratis boekenkaftdag  
woensdag 5 september  
 familie

Aan de start van het nieuwe schooljaar pakt GC de Lijsterbes voor de eerste keer uit met Ezelsoor: een gratis boekenkaftdag met animatie. Kaftpapier en etiketten worden ter beschikking gesteld.



Terwijl de ouders de boeken van hun kinderen kaften, kunnen de kinderen creatief aan de slag gaan in verschillende workshops. Daarnaast stellen de Lijsterbes en plaatselijke verenigingen hun kinderaanbod voor.

Ezelsoor is een project van GC de Lijsterbes en andere gemeenschaps- en cultuurcentra en jeugddiensten in Vlaams-Brabant. Met de steun van de provincie Vlaams-Brabant.

Voor kinderen van 6 tot 12 jaar.

**Vanaf 13 uur - GC de Lijsterbes**

**Meer info:** [www.delijsterbes.be](http://www.delijsterbes.be),  
 02 721 28 06



**Kate Ryan**

Unplugged  
zaterdag 6 oktober  
 muziek

*Voyage Voyage, Ella, Elle L'a, Je t'adore, Désenchantée ...* Tijdens dit intieme concert brengt Kate Ryan haar grootste hits en favoriete nummers live op het podium. Ze wordt omringd door enkele topmuzikanten:



drummer Michael Schack (Ozark Henry, Milk Inc), pianist Hervé Martens (Soulsister, Udo) en Babl (Stan Van Samang, Sandrine) op keyboard.

20.30 uur - GC de Lijsterbes  
 Tickets: 17 euro (kassa), 15 euro (vvk),  
 13 euro (abo)

**Meer info:** [www.delijsterbes.be](http://www.delijsterbes.be),  
 02 721 28 06

# London Quartet flirt met uiteenlopende muziekgenres

## Een repertoire met meer dan 3.000 songs

De vier heren van het London Quartet zijn geboren entertainers. Op een aanstekelijke manier schakelen ze over van klassiek naar musical of van folk naar jazz. Ze kruiden hun shows met flegmatische humor zonder dat de kwaliteit van de muziek in het gedrang komt.

Toen Steven Brooks zeven jaar geleden auditie deed bij het ensemble zong hij *I never harmed an onion* van Ralph de hond uit de Muppetshow. Het legde hem geen windeieren. Steven, die een opleiding aan het Leuvense Lemmensinstituut en het Brusselse Conservatorium had gevolgd, kreeg de kans om zich aan te sluiten bij het gezelschap.

### Cannibale?

Het London Quartet ontstond meer dan dertig jaar geleden als studentengroep op de universiteit van Cambridge. Onder de noemer ‘Cantabile’ lokte het a-capella-experiment van contratenor Richard Bryan en Michael Steffan enthousiaste reacties uit. Er was

al meteen belangstelling van de BBC. ‘Tijdens de tournee door de Verenigde Staten en Canada leverde de uitspraak van het woord ‘Cantabile’ echter problemen op. Sommigen noemden ons ‘Cannibale’, terwijl we in onze muziek toch nergens naar kannibalistische praktijken verwijzen. Een naamswijziging drong zich op. Het London Quartet was geboren.’

Bariton Michael Steffan uit Cardiff had zich in Cambridge zowel toegespitst op middeleeuwse als op moderne talen. Hij volgde zangles bij niemand minder dan Elisabeth Schwarzkopf. Met zijn vertolkingen van Händel, Bach, Brahms en Orff viel hij ook in de

smaak van Herbert von Karajan. Hij nam een single op met Tim Rice. Mark Flemings muzikale loopbaan ontkiemde op de Trinity School, waar hij lid was van het knapenkor, dat vooral kerkdiensten opluisterde. In 1977 zong hij in de Royal Albert Hall de jubileumhymne voor de Queen.

### Cricket songs

In hun Brits programma spelen de vier zangers – voorzien van de Union Jack en een bolhoed – uiteraard in op een hele reeks Engelse clichés. Er wordt gefocust op de Queen, Mister Bean en Monty Python. Maar de schijnwerper wordt ook gericht op musicalcomponist Andrew Lloyd Webber, het zetten van





© The De Wilde

thee, de Big Ben en de Londense underground. De vier kunnen zelfs putten uit een immens aanbod 'cricket songs'. 'Dit typisch Engelse slagbalspel met houten stokken inspireerde in de dertiende eeuw al een aantal componisten. Nog steeds boeit het de toondichters. We brachten zelfs een 'cricket'-cd uit, die erg gegeerd is in het sportmilieu.'

### Keuze uit 3.000 liedjes

Wie op musicalsongs of filmmuziek verslingerd is, komt ook aan zijn trekken bij het London Quartet. Als de groep in Duitsland optreedt daarentegen, wordt vooral aangedrongen op klassieke composities. Alsof het publiek een soort nieuwjaarsconcert of 'ein Abend in Wien' wil beleven. 'Intuïtief voelen we aan waar het publiek op uit is', zegt tenor Steven Brooks. 'We kunnen het programma tot op de laatste minuut aanpassen. Ons repertoire bestaat uit 3.000 songs, die we in de juiste outfit en met de nodige passie op de planken brengen. Op een eeuwenoud liefdesmadrigaal kan een nummer van de Beatles of een meezinger uit de Muppetshow volgen.'

'Eigenlijk verschillen we nogal van klassieke ensembles', nuanceert Steven Brooks. 'Wij bestrijken het hele muzikale veld en veranderen zondig van stijl. Dat is ondenkbaar bij onze klassieke collega's. Wij bieden de programmatoren en het publiek een maagdelijk kleurboek aan. Voor de invulling van de show kunnen ze kiezen uit een uitgebreid gamma kleurpotloden. Brute overgangen worden alleszins vermeden. Ook houden we rekening met de grootte van de zaal. Als we optreden in een kerk kiezen we eerder voor ernstige nummers, tenzij de organisator ons nadrukkelijk een andere opdracht geeft. Als autonome zangers gaan we geen uitdaging uit de weg. Als ons gevraagd wordt om een nummer van Take That te arrangeren, laten we er geen gras over groeien en gaan we meteen aan het werk. Als we een deal sluiten, maken we onze belofte waar.'

Tijdens hun concerten profileren de zangers zich niet als stijve harken, maar als dynamische showdieren. Zij veranderen enkele keren van kostuum, nemen het podium volledig in en gebruiken heel hun lichaam om hun bedoelingen te verduidelijken. Zo bouwen ze de gepaste stemming op.

Onderhuidse conflicten worden meteen opgelost. 'Vergelijk ons maar met een getrouwd koppel. Soms zijn we wekenlang dag en nacht samen. Ruzies zouden fataal zijn. Als er iets scheef zit, praten we het probleem meteen uit. Maar gelukkig loopt alles gesmeerd.'

Ludo Dosogne

### Programma Herfstfeesten – deel 1: september 20 september tot 14 oktober

- > Donderdag 20 september om 20 uur (GC de Kam)  
Openingszitting met gratis optreden van het London Quartet  
Gratis. Plaatsen vooraf reserveren via 02 731 43 31
- > Zaterdag 22 september vanaf 14.30 uur  
Pannenkoekenslag met een bloementombola t.v.v. Ziekenzorg  
Organisatie: Femma (de vroegere KAV)
- > Zaterdag 22 september, vanaf 19 uur: Verkesmetroek (Hernalsteenstraat)  
Muziekavond liveband Peter Welch en DJ FAF
- > Zondag 23 september van 14.30 tot 17.30 uur (Chirolokalen op de Vosberg, achter de kerk)  
Vriendjesdag voor 6- tot 16-jarigen  
Organisatie: Chiro Berkenbloesem
- > Zondag 23 september  
Aperitiefconcert met Parazar en Viona Westra.  
Een fado wijst de weg naar Pessoa, een gedicht van Neruda vloeit over in filmmuziek van Nino Rota ...  
We praten na bij een glaasje en een hapje.  
Tickets: 5 euro  
Organisatie: August Vermeylenfonds
- > Donderdag 27 september om 20 uur (GC de Kam)  
Film: *The best exotic Marigold Hotel*
- > Zondag 30 september: herfstjogging (GC de Kam)  
Recreatieve jogging van 5 en 10 km. Traditiegetrouw kan je herfstsoep proeven op de binnenkoer van de Kam. Deelnemen is gratis.

Meer info: [www.dekam.be](http://www.dekam.be)



# Nog één keer voluit

## 32e en laatste editie van de klassieke Gordel

Op 27 september 1981 reed de allereerste Gordel uit. De editie op zondag 2 september is de 32e en meteen ook de laatste van de klassieke Gordel. Een blik op het verleden én de toekomst van het bekendste evenement in de Vlaamse Rand.

Voor een terugblik op de Gordel en zijn allereerste editie moeten we terug naar het mislukte Egmontpact uit 1977, waarmee toenmalige premier Leo Tindemans een grote nieuwe stap in de federalisering van België wilde zetten. Als reactie daarop kwamen er in een aantal gemeenten in de Vlaamse Rand rond Brussel acties om het Vlaamse karakter van de regio in de verf te zetten. In de faciliteitengemeenten resulteerde dat in een eerste Gordel in 1981.

### Gemiddeld 80.000 deelnemers

De eerste editie was bescheiden: een fietstocht van 90 kilometer langs 18 randgemeenten, waaronder de zes faciliteitengemeenten. In Sint-Genesius-Rode werd ook een familiegordeltje en een wandeling door Linkebeek en Drogenbos georganiseerd. Het exacte aantal deelnemers is niet bekend, maar

al snel werd er het symbolische aantal 1.302 op geplakt. In werkelijkheid zouden het er iets meer dan 2.000 geweest zijn.

Het aantal deelnemers ging in de loop der jaren in stijgende lijn. In 1993 namen 112.655 sportievelingen deel. Een record. Daarna ging het deelnemersaantal wat bergaf omwille van opeenvolgende regenedities. De laatste jaren kwam er duidelijk wat sleet op de formule, maar de Gordel kon meer dan dertig jaar lang rekenen op een trouwe kern die elk jaar tijdens de eerste zondag van september naar de Vlaamse Rand afzakte voor een wandel- of fietstocht. En dat is iets waar organisator Bloso zeker trots op mag zijn.

Albert Gryseels, algemeen directeur van Bloso, blikte in het boek *30 jaar Gordel, gewogen en bewogen* als volgt

terug: 'Wat mij treft is dat er nog altijd zo veel mensen op af komen. Elk jaar gemiddeld tachtigduizend. Dat is toch het teken dat je een gevoelige snaar raakt. We proberen ook elk jaar een goede organisatie neer te zetten, want meer dan het behalen van goede cijfers vinden wij het belangrijk dat we onze boodschap op een positieve en kwaliteitsvolle manier kunnen overbrengen, zonder incidenten. Ik herinner me de Gordel in 1983, toen ik met burgemeester Algoet op dat podium stond in Rode. Algoet is een goede vriendin geworden, mede door het feit dat wij uit dezelfde gemeente komen. Als je in de gemeente waar je bent opgegroeid bekert mag uitdelen aan de deelnemers, doet dat toch iets. Met Carla Galle, administrateur-generaal van Bloso, heb ik ook schitterende momenten meegemaakt, net als met haar voorganger Armand Lams. Ik beschouw hem



voor een stuk als mijn geestelijke vader. De eerste keer dat Carla en ik Brussel-Halle-Vilvoorde vanuit de lucht zagen, was een openbaring. Het Zoniënwoud waar 's morgens om zeven uur de nevel uit oprijst, daar krijg je kippenvel van. Dan zie je pas hoe mooi die streek is en hoezeer het de moeite loont om de Rand in de kijker te zetten.'

### Laatste editie volgens klassieke formule

*Nog één keer voluit* dat is de slogan van de laatste editie van de Gordel in zijn huidige vorm, die plaatsvindt op zondag 2 september. Het fiets- en wandelevenement in de Vlaamse Rand is na 31 jaar nog altijd de grootste sportieve eendagsmanifestatie in Vlaanderen. Het wordt de laatste editie volgens de klassieke formule met korte en lange fiets- en wandeltochten vanuit vier Gordeltrefpunten, een Gordellied en de Gordelconcerten. Na een wat minder succesvolle editie vorig jaar en nu de splitsing van Brussel-Halle-Vilvoorde een feit is, liep organisator Bloso niet meteen over van enthousiasme om een 32e editie op poten te zetten. Maar op aandringen van de Vlaamse minister van Sport Philippe Muyters (N-VA) gaat Bloso op 2 september 'nog één keer voluit'.

### Communautaire oprispingen

De organisatie van het evenement verliep dit jaar in elk geval niet zonder slag of stoot. Eind april liet burgemeester Rolin van Sint-Genesius-Rode weten dat ze geen toestemming geeft om een Gordeltrefpunt in te richten in haar gemeente. Met een doortocht had ze geen probleem. Volgens Rolin is een vertrek- en aankomstplaats financieel niet haalbaar, maar veel Vlamingen, onder wie ook schepen Anne Sobrie, vermoeden dat het communautaire speelt. Half augustus hield de Rodense burgemeester ondanks de vele onderhandelingen tussen de Vlaamse overheid en het gemeentebestuur nog steeds het been stijf. Amper twee weken voor het evenement (wanneer dit artikel in druk gaat n.v.d.r.) is het nog altijd niet duidelijk of een van de vier traditionele Gordeltrefpunten opnieuw in Sint-Genesius-Rode zal liggen.

### Toeristische troeven uitspelen

In elk geval houdt de klassieke Gordel na 2 september op te bestaan. Vanaf 2013 wordt in de Vlaamse Rand een nieuw evenement georganiseerd. 'Wat het precies wordt, is nog niet duidelijk. Vzw 'de Rand', de provincie Vlaams-Brabant en Bloso zullen de komende maanden een nieuw concept uitwerken,' vertelt Eddy Frans, directeur van vzw 'de Rand', 'maar er staan wel al een paar zaken vast. De datum blijft de eerste zondag van september, volgend jaar is dat dus op zondag 1 september. We kiezen ook opnieuw voor een recreatief, sportief evenement op gezinsniveau, in de ruime Vlaamse Rand rond Brussel. De bedoeling is ook om in het nieuwe concept de toeristische troeven van de regio in de verf te zetten.'

Tina Deneyer

**Meer info:** [www.de-gordel.be](http://www.de-gordel.be)



UITGEKAMD is een uitgave van het gemeenschapscentrum de Kam en vzw 'de Rand'. Uitgekamd komt tot stand met de steun van het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap en de provincie Vlaams-Brabant.

#### REDACTIE

Louis Declerck, Ghislaine Duerinckx, Jan Pollaris, Marc Snoeck, Karla Stoefs, Frank Vandendael, Jan Walraet

#### EINDREDACTIE

Veerle Weeck, Kaasmarkt 75, 1780 Wemmel, [veerle.weeck@derand.be](mailto:veerle.weeck@derand.be)

#### HOOFDREDACTIE

Geert Selleslach, 02 456 97 98, [geert.selleslach@derand.be](mailto:geert.selleslach@derand.be)

#### REDACTIEADRES

GC de Kam, Beekstraat 172, 1970 Wezembeek-Oppem 02 731 43 31, [info@dekam.be](mailto:info@dekam.be), [www.dekam.be](http://www.dekam.be)

#### VERANTWOORDELIJKE UITGEVER

Eddy Frans, Kaasmarkt 75, 1780 Wemmel

#### VOOR INFO, TICKETS EN RESERVERINGEN

kan je terecht bij Anne Decuypere en Daisy Cleymans van het onthaal van maandag tot vrijdag: 9 - 12 uur en 13 - 17 uur, elke derde donderdag van de maand: 9 tot 12 uur en 13 tot 19 uur tel. 02 731 43 31, e-mail: [info@dekam.be](mailto:info@dekam.be), website: [www.dekam.be](http://www.dekam.be)

**SEPTEMBER**

<b>7</b>	19.30	<b>Sportraad / Initiatie nordic walking</b>	GC de Kam	02 731 43 31
<b>8</b>	18.00	<b>KWB / Kaas-breugelavond</b>	GC de Kam	02 731 05 73
<b>8</b>	18.00	<b>KWB / Kaasavond</b>	GC de Kam	02 731 05 73
<b>11</b>	20.00	<b>Gezinsbond / Bloemschikken</b>	GC de Kam	02 731 97 80
<b>12</b>	20.00	<b>Gezinsbond / Bloemschikken</b>	GC de Kam	02 731 97 80
<b>13</b>		<b>Okra / Regionale sportdag</b>	Zaventem	02 731 83 39
<b>13</b>	20.00	<b>Femina / Kookdemonstratie: bapas</b>	GC de Kam	02 731 48 79
<b>14</b>		<b>Okra / Daguitstap naar Genk</b>	Vertrek Paterskerk	02 731 83 39
<b>14</b>	19.30	<b>Sportraad / Initiatie nordic walking</b>	GC de Kam	02 731 43 31
<b>20</b>	10.00	<b>Femina / Uitwaaitocht</b>	GC de Kam	02 731 48 79
<b>21</b>	19.30	<b>Sportraad / Initiatie nordic walking</b>	GC de Kam	02 731 43 31
<b>22</b>	14.30	<b>Femina / Pannenkoekenslag</b>	GC de Kam	02 731 48 79
<b>22</b>	19.00	<b>Verkesmetcomité / Verkesmetrock</b>	Hernalsteenstraat	02 731 68 60
<b>23</b>	11.00	<b>Vermeylenfonds / Aperitiefconcert</b>	GC de Kam	02 736 46 97
<b>23</b>	14.30	<b>Chiro Berkenbloesem / Vriendjesdag</b>	Vosberg	0499 07 91 55
<b>25</b>	14.30	<b>Okra / Gezellig samenzijn</b>	OCMW	02 731 83 39
<b>28</b>	19.30	<b>Sportraad / Initiatie nordic walking</b>	GC de Kam	02 731 43 31
<b>30</b>	10.30	<b>Running Club WO / Herfstjogging</b>	GC de Kam	02 782 02 96

Verenigingen, groepen en organisaties die hun activiteiten voor oktober bekend willen maken, kunnen voor **2 september** een beknopte omschrijving van de activiteit bezorgen aan het secretariaat van GC de Kam.

## Beachvolley en animatie aan het jeugdhuis

Op zaterdag 18 augustus werd jeugdhuis Merlijn opnieuw omgetoverd tot een zomerse badplaats. Twaalf beachvolleyteams namen het tegen elkaar op in de brandende zon. De Michelangelo's gingen met de eer en overwinning naar huis. Naast het volleyveld konden jong en oud deelnemen aan uiteenlopende activiteiten: strips lezen, een kinderjogging, eendjes vangen, springkastelen, grime, petanquen, een beachsoccertoernooi, volksspelen ... De sportraad, jeugdraad en het jeugdhuis kunnen weer een geslaagde editie op hun palmares schrijven.

