

# UITGEKAMD

JAARGANG 8, NR 7 • SEPTEMBER 2007 • MAANDELIJKS TIJDSCHRIFT (NIET IN JULI-AUGUSTUS)  
UITGAVE VAN GEMEENSCHAPSCENTRUM DE KAM EN VZW 'DE RAND'

afgiftekantoor wezenbeek-oppen



**6-7 Kappersfamilie zit al generaties met de handen in het haar**

**2-3**  
Wie krijgt wat aan  
humanitaire hulp?

**4-5**  
De teloorgang van de  
buurtwinkel

**8**  
Nederlands leren en  
oefenen in GC de Kam

**10**  
Veel te doen tijdens  
Herfstfeesten

# Meningsverschillen over het toewijzen van geld aan humanitaire verenigingen

Uit de gemeenteraad van 25 juni

> Voetweg 40 is een oud zeer in de gemeente. In 2004 klaagde DWO een eerste keer aan dat de aanpalende eigenaars de voetweg hadden afgesloten. In 2006 stond het punt opnieuw op de agenda van de gemeenteraad en de meerderheid beloofde dat ze een brief zou sturen naar de eigenaars om de voetweg terug open te maken. “We zijn ondertussen mei 2007 en de voetweg is nog altijd afgesloten”, zegt Frank Vandendael (Open). Waarnemend burgemeester François van Hoobrouck d’Aspre (LB-Union) antwoordt dat hij twee keer ter plaatse is geweest en dat het punt verscheidene keren werd besproken op het schepencollege. “Volgens het KB van 1963 moet de voetweg verdwijnen. In 1987 heeft de eigenaar van toenmalig schepen Geuens de toelating gekregen de weg af te sluiten. Eind jaren ’90 werd de afschaffing bekrachtigd door het schepencollege. Het is niet meer mogelijk hem opnieuw te openen.” Philippe Sala (LB-Union) verwondert er zich over dat een schepen in het verleden op eigen houtje zo’n gunst kon verlenen. “Gelukkig is dat tegenwoordig anders. Ik ben voorstander van een herwaardering van alle trage wegen in de gemeente, ook als sommige inwoners dat niet zullen appreciëren, omdat de voetweg langs hun eigendom loopt.” (Het KB van 1963 waarnaar van Hoobrouck verwees, zat niet in het dossier

en bleek bij nader onderzoek ook geen KB, maar een beslissing van de provincie Brabant dat aan de gemeente de toelating gaf om de voetweg 40 gedeeltelijk af te schaffen. De rest van de weg moest openblijven, nvdr.)

> Enkele jaren geleden voerde de gemeente een reglement in voor het uitlenen van veiligheidshekken. Verenigingen die nadars willen voor een activiteit, moeten 0,50 euro per nadar betalen. “Die som dekt niet eens de kosten van de ambtenaar die zich bezig moet houden met het maken van de factuur. In Kraainem en Tervuren zijn de veiligheidshekken gratis. Waarom kan dat hier ook niet?”, vroeg raadslid Frank Vandendael (Open). Volgens waarnemend burgemeester François van Hoobrouck d’Aspre (LB-Union) werd de beslissing genomen, omdat verschillende verenigingen nadars aanvroegen en ze niet gebruikten, terwijl de kosten voor de gemeente opliepen. De nadars moesten immers opgeladen en vervoerd worden door de technische ploeg.

> De statuten van de milieuvadvisraad worden gewijzigd. De meerderheid wil het aantal vertegenwoordigers uit de politiek verhogen van één afgevaardigde per fractie naar drie voor Union en één voor Open, plus de twee bevoegde schepenen. “Open wil de politieke vertegenwoordiging beperkt houden tot één afgevaardigde per fractie. De meerderheid heeft blijkbaar schrik van adviesraden”, concludeert Jan Walraet (Open).

> De raad van bestuur van de bibliotheek bestaat uit twaalf leden: vier afgevaardigden van Union, één van Open, twee van de Cultuurraad en vijf gebruikers. Volgens schepen Nicole Geerseau-Desmet (LB-Union) heeft de uitnodiging om zich kandidaat te stellen

een kleine maand uitgehangen in de bibliotheek. Feit is dat vier van de vijf kandidaten voor de gebruikers gemeenteraadslid zijn of geweest zijn voor Union. Het overwicht van de politiek is hiermee veel te groot, vindt de oppositie.

> Zoals ieder jaar zorgt de toekenning van de toelagen voor humanitaire hulp voor de nodige commotie. De commissie die hierover gaat, vergaderde zonder de oude rotten van de gemeenteraad. En dat zorgde voor verrassingen. De nieuwelingen kozen ervoor om geen verenigingen te steunen die een groot deel van hun budget aan administratie of reiskosten spenderen. De Balkanactie, Gamesh en Advocaten zonder Grenzen krijgen elk 1.000 euro. Artsen zonder Grenzen, Artsen zonder Vakantie en Unicef vallen uit de boot. Jan Walraet (Open) vindt het straf dat Artsen zonder Grenzen niets krijgt, omdat de vliegtuigtickets van de artsen worden betaald. “Het is ongehoord dat hulpverleners hun eigen reiskosten zouden moeten betalen.” Oxfam, Damiaanactie, Amadée du Congo en Belgo-Columbiaan krijgen elk 1.000 euro voor ontwikkelingssamenwerking. 11.11.11 krijgt niets, volgens de logica van de commissie. “Wij stelden in de jaren negentig voor dat de gemeente geld zou geven voor humanitaire hulp en ontwikkelingssamenwerking. Wij zijn dus onvoorwaardelijke voorstanders, maar de huidige criteria, zijn onverantwoord. Ik kan me niet voorstellen dat de mensen van Oxfam of de Damiaanactie hun vliegtuigreis zelf betalen. Dat is een belachelijk argument. We moeten de verenigingen kiezen op basis van hun inhoud. Amadée mag trouwens niet eens in het dossier zitten: het is een Brusselse vereniging die haar aanvraag in het Frans indient en dat kan niet”, zegt Jan Walraet (Open). Philippe Sala (LB-Union) vraagt waarom Burkino-Fasso niets krijgt. “Ze hebben hun aanvraag ingediend in het Nederlands en in het Frans, zonder enig gevolg. Het is nochtans een kleine vereniging die een link



Wie goed zoekt, vindt voetweg 40 tussen haag en hek.

heeft met de gemeente.” Dat Oxfam gesteund wordt, vindt hij een goede zaak. Maar misschien kan de gemeente beter de producten van Oxfam kopen, zoals koffie. SOS Enfants sans Frontières krijgt een subsidie van 10.000 euro. Jean-Pierre Butaye (LB-Union) onthoudt zich. “Als vertegenwoordiger van de burgers moet ik ervoor zorgen dat de verdeling van de subsidies op de juiste manier gebeurt. Zo’n ‘one shot’ creëert een precedent en bepaalde verwachtingen.” (Mensen die een band hebben met de gemeente en die met humanitaire projecten of ontwikkelingssamenwerking bezig zijn, kunnen een aanvraag voor een toelage indienen bij de gemeente, nvdr.)

> De organisatoren van de ‘Dag Jeugd en Sport’ in Wezembeek-Oppem krijgen een toelage van 3.000 euro. Philippe Sala (LB-Union) vraagt waarom er geen uitnodiging werd verstuurd naar de milieu- en cultuurverenigingen. “Die krijgen op een ander tijdstip een eigen dag”, antwoordt schepen Chantal Woitrin-Vinl (LB-Union). Sala vond de vorige organisatie,

toen sportverenigingen en cultuurverenigingen zich samen op een ‘dag’ konden voorstellen, beter.

> Het was weer eens hommeles bij het versturen van de oproepingsbrieven voor de federale verkiezingen van juni dit jaar. Het gemeentebestuur presteerde het nogmaals om ze op een onwettelijke manier te versturen. Daarbij worden door leden van de meerderheid allerlei handelingen uitgevoerd zodat de verantwoordelijkheid voor de verzending achteraf moeilijk te achterhalen is. “Het schepencollege bestelde oproepingsbrieven die geleverd worden en door de post verdeeld. Maar hoe? En door wie? En waarom? Het wordt stilaan de soap van Wezembeek-Oppem”, zegt Jan Walraet (Open). Waarnemend burgemeester François van Hoobrouck d’Aspre verwijst naar de brief van bestuurssecretaris Clerin, waarin staat dat “Geerseau en van Hoobrouck aan Clerin meedeelden dat de oproepingsbrieven werden ‘weggenomen’ en door Jaubert naar het postkantoor van Brussel X werden gebracht. Volgens van Hoobrouck

zou het verzenden van de oproepingsbrieven een louter materiële uitvoeringsdaad zijn, die zonder probleem door een gemeenteraadslid uitgevoerd kon worden. Het was de beslissing van zijn fractie om de oproepingsbrieven op deze wijze te verzenden. Dat wil zeggen in de taal van de kiezer, waarbij het gehanteerde criterium mij onbekend is”. Daarmee schendt Union de privacy van de burger, vindt Open. En zo zien ze meer Franstaligen in de gemeente dan er in werkelijkheid zijn. Nog voor de administratie in de gaten had dat de oproepingsbrieven verdwenen waren, werd ze geconfronteerd met een mevrouw die een Franstalige oproepingsbrief had gekregen, terwijl ze een Nederlandstalig exemplaar wilde. “Als toch iedereen de brieven mag wegbrengen, zullen wij de volgende keer de brieven naar de post brengen. Het is logisch dat dit verhaal een staartje krijgt”, zegt Jan Walraet (Open).

Ghislaine Duerinckx

## Wettenawa

### Kort nieuws

> Eind 2006 telde Wezembeek-Oppem 13.498 inwoners, waarvan 10.607 mensen de Belgische nationaliteit hebben. Binnen de groep van de internationalen vormen Duitsers (654) nog steeds de grootste groep. Vervolgens zijn het de Britten (456) en de Fransen (348), gevolgd door de Italianen (214) en de Nederlanders (135).

> Hoe wordt een verplicht adviesorgaan in de gemeente Wezembeek-Oppem samengesteld? Op 10 juli ontvingen vele voorzitters van verenigingen in Wezembeek-Oppem een brief van het gemeentebestuur. Ze werden opgeroepen kandidaten voor de GECORO (Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening) voor te dragen. Men zocht “enthousiaste en gemotiveerde kandidaten”, die nog niet op vakantie waren en die hun “motivatie en kennis uitgebreid kunnen toelichten” in een schriftelijke kandidatuur die het college moest bereiken ten laatste op - je leest het goed - 10 augustus. De brief werd gedateerd op woensdag 4 juli, de frankeerstempel vermeldt maandag 9 juli. Er was toch een zee van tijd, nietwaar? Elke kandidaat diende meteen ook voor een plaatsvervanger van het andere geslacht te zorgen. Gaat het gemeentebestuur op eigen houtje de rol van effectieve en plaatsvervanger omwis-

selen om aan de wettelijke voorwaarden te voldoen? Het evenwicht kan bovendien makkelijk verstoord worden op het ogenblik dat leden vervangen worden. Welk bestuur slaagt er in om in een vakantieperiode en op zo’n korte tijd zijn achterban te consulteren en een mannelijke en een vrouwelijke kandidaat te vinden die de moeite willen doen de uitgebreide toelichting neer te schrijven? Oh, en even terzijde, hoeveel verenigingen krijgen er binnen een maand (buiten de zomervakantie) van het gemeentebestuur een reactie op hun vraag?

> Wist je dat de gemeente artikels, foto’s of jaarprogramma’s van de verenigingen verwacht voor de volgende uitgave van het gemeentelijk Infoblade? So far so good. Tot je het e-mailadres leest waarop de informatie ingewacht wordt. Dat is een persoonlijk Yahoo-adres van een schepen en niet het officiële Publilink-adres op het gemeentehuis. Ongebruikelijk en eigenlijk onmogelijk. Is er met het Publilink-adres dan iets mis?

> De meest voorkomende achternaam in Wezembeek-Oppem is Peeters (61 keer), gevolgd door Vanderperren (33) en Janssens (30). Dat Peeters en Janssens in de top drie staan, is niet verwonderlijk; in

Vlaanderen staat Peeters op één en Janssens op twee. Van Vanderperren echter geen spoor in de Vlaamse top honderd. Dat is dus echt een plaatselijk veel voorkomende naam.

> Wil je muziek spelen? Wil je toneel spelen? Hiervoor kan je terecht in de gemeentelijke muziekacademie. Je kan er tal van muziekinstrumenten leren bespelen, zoals gitaar, piano, blaasinstrumenten en slagwerk. Je kan ook aan je spraak werken door de cursus woordkunst te volgen. Vanaf 1 september start de academie met nieuwe cursussen. Voor inlichtingen kan je op dinsdag en woensdag van 16.00 tot 20.00 uur en op zaterdag van 8.30 tot 10.30 uur terecht op het nummer 02-731 82 84. Dit zijn ook de openingsuren van de academie.

> Zoals in alle gemeenten zijn de onroerende voorheffing en de aanvullende personenbelastingen ook voor Wezembeek-Oppem de twee belangrijkste bronnen van inkomsten. In 2005 (cijfers 2006 nog niet bekend) bedroeg de opbrengst van de onroerende voorheffing 3.246.136 euro en van de aanvullende personenbelasting 3.865.761 euro.

# Van buurtwinkel tot Super Delhaize (deel 2)

Op de Verkensmet in de R. Hernalsteenstraat hielden de echtelieden Louis Degreef (den Bots) en Rosalie Desmedt (Rozeke) een slagerij-beenhouwerij open. Ze moesten het tot grote tevredenheid van hun cliënteel hebben gedaan, want ze konden er slechts na veertig jaar (1919-1958) afscheid van nemen. Oscar Marcelis, de zoon van Pirre van 't Voske (Pierre Marcelis) vond op zijn beurt dat met het draaien van worsten en het kappen van koteletten een achtenswaardige levensstandaard verworven kon worden. Bijgevolg liet hij op de Verkensmet, ditmaal naast het gereputeerd etablissement van zijn vader, een spiksplinternieuwe beenhouwerij optrekken. Hij werd later opgevolgd door Roger Buekenhout. Voor personen met een aparte smaak was er nog altijd de beenhouwerij van Frans Helpens, die op de Mechelsesteenweg richting Drie Patrijzen gelegen was. Frans de Beenhouwer liet zich hierbij assisteren door zijn broer en slager Marcel Helpens.

Aan het kruispunt van de Verkensmet met de de Grunnelaan was de 'Coöperatief' van Jules Depauw en Esther Stevens gevestigd. De coöperatieve winkel (later 'De Welvaart') was in de jaren dertig een initiatief van burgemeester Xavier de Grunne en hij werd oorspronkelijk naast de feest- en vergaderzaal Ons Huis uitgebouwd. Vervolgens verhuisde hij naar de Verkensmet, waar hij inmiddels tot de plaatselijke zetel van de KBC-bank is omgebouwd. Jules van de Coöperatief diste als oud koloniaal ten overstaan van de verbauwde Oppemse jeugd regelmatig de meest onwaarschijnlijke verhalen

over zijn zozegde exploten in de Congo op, terwijl zijn vrouw Esther op haar beurt, met de nodige gêne, telkens opnieuw openlijk dergelijke fantasietjes van haar echtgenoot diende tegen te spreken. Omdat de Oppemnaars blijkbaar altijd van enige afwisseling gehouden hebben, was er op de Verkensmet nog de kruidenierswinkel van Liza Wijnants, beter gekend als Liza van Majoor. Haar kleinzoon Marc Cumps heeft er momenteel, in navolging van zijn vader Fons Majoor, zijn gekende handelszaak in granen en zaden gevestigd.

Op het kruispunt van de Mechelsesteenweg met de Koningin Astridlaan en in het verlengde van de Verkensmet lag het kruidenierswinkeltje/café van Amelieke, dat inmiddels gesloopt werd en plaats moest maken voor de parking van de apotheek d'Erbée. In de J. Bausstraat bakte moeder Wera, beter gekend als Leeke Broek en echtgenote van de Witte van de Scheiper, met haar zonen Albert, Florent en Staf het beste ambachtelijke brood van de wijde omtrek. Hiervoor hadden ze thuis een bakoven geïnstalleerd, die gestookt werd met hout en waarin het brood op steen gebakken werd. Haar zoon Faake of Florent Wera deed daarna met paard en kar zijn dagelijkse broodronde. Wanneer Faake bij zijn klanten aanbelde, droeg hij steeds zijn brood in een blauw gestreepte doek, die rond zijn middel geslagen was en in zijn nek was vastgeknoopt. Later begon een andere zoon van Leeke Broek, Albert of Beire Wera, een eigen bakkerswinkel op de Mechelsesteenweg tegenover de huidige bloemenzaak Schierl. Deze bakkerij werd

door de echtgenoten Frans Van Hal znNini Servranckx eerst overgenomen en achteraf in hun nieuwe winkel, die wat lager op de steenweg gelegen was, ondergebracht. De bakkerij Van Hal was vooral bekend voor haar grote variëteit aan fruit- en flantaarten. Frans zal ook, samen met Reneeke Cumps en Roger Buekenhout, bekend blijven als een van de drijvende krachten achter de inmiddels ter ziele gegane jaarmarkt op de Verkensmet. Inmiddels was Charelke Janssens, een Brusselaar uit Schaarbeek, zich in de jaren vijftig op de kop van de helling van de Mechelsesteenweg in de richting van de Vier Armen, komen vestigen. Hij werd door groot en klein 'het Pâtissiëske' genoemd. Meteen werden de Oppemnaars geconfronteerd met zijn verleidelijke 'éclairs' of 'choukens', het indrukwekkend fenomeen van zijn 'Saint-Honorégebak' en zijn onweerstaanbare 'mokkas'. Tot zijn vast cliënteel behoorde onder meer monseigneur en latere kardinaal Suenens, die geregeld bij zijn oom, het Pâtissiëske, incognito op familiebezoek kwam om er 's zondags te dineren en te overnachten.

In 1961 werd de nieuwe sociale woonwijk Ban Eik uitgerust met een winkelcentrum, dat inmiddels al geruime tijd verdwenen is. Het centrum bevond zich naast de toenmalige schoolgebouwen. Enkele jaren geleden sloot de laatste groenten- en fruitwinkel, gelegen op het kruispunt van de Hippodroomlaan met de Mechelsesteenweg, zijn deuren.

Jules Van Sever opende met zijn echtgenote Denise Olbrechts in 1964 zijn bekende bakkerszaak op de Patersberg. Dat



'De Welvaart' van Jules en Esther op de Verkensmet.



Bakker Frans Van Hal met zijn 'Europataart' en gezin in de stoet 110 jaar Fanfare Kunst en Vaderland (1984).

het Julleke aan beroepsernst en stielvaardigheid nooit ontbroken heeft, wordt aangetoond door het feit dat hij zich, tot op de dag dat hij de zaak in 1986 overliet, geregeld ging bijscholen in onder meer de prestigieuze hotelschool Ter Groene Poort in Brugge. In de Oppemlaan van de Bel Airwijk was de West-Vlaamse familie Goemaere reeds geruime tijd met een vlot lopende buurtwinkel voor immer gehaaste of onthaaste klanten begonnen. Als het productieritme van de spreekwoordelijke huisvrienden als de geit, het schaap of de kip te wensen overliet, werd er een beroep gedaan op een van de talrijke melkboeren die de gemeente rijk was. In Wezembeek hadden Platteborze, Jules Nijs en vooral Freddy Van Sever hun vaste afnemers voor hun melk en eieren, terwijl de families Vanderperren, Croon en Luypaert met hun zuivelwaar de noodlijdende Oppemse gezinnen wisten te depanneren. Toen er bij de melkverkoop overgeschakeld werd van melkkruik en maatkroes naar glazen flessen, behoorde iedere vorm van 'gedoopte melk' of 'fluitjesmelk' definitief tot het verleden. Julien De Coninck of 'Keske', die op de hoek van de Driebunderweg met de de Grunnelaan een zuivelwinkel uitbaatte, ging zich dan nog eens met zijn driewieler, volgeladen met onder meer zijn alom geprezen 'platte keis', ter plekke vergewissen van het feit dat niemand in de gemeente de hongerdood dreigde te sterven. Tijdens de zomermaanden zorgde de al lang verwachte ijsroom van Amelie Vogels en Miel Cartouche (Emile Darche) voor het nodige soelaas bij groot en klein. Toen een wekelijkse portie verse vis nog tot de vaste gewoonten van elk gezin behoorde, werd hierin voorzien door Juliette De Vogelaere en Maurice Van Eeckhoudt, beter gekend als 'Maurits Mossel'. Om hun immer weerkerende dorst te stillen, konden de Wezembeekenaars een beroep doen op de bierhandelaars Albert Marcelis, Maurice Smets of Maurice Castar (zo genoemd naar het door hem gebotteld zoet bier), Jan De Wandeleer of Jan De Kam (met zijn fameuze geuze), Jozef Marcelis of Jef Limonade en Cesar Vandermosten.

De evolutie in het consumptiegedrag in het algemeen, en van de eetgewoonten in het bijzonder, kon echter niet tegengehouden worden. De toenemende vraag naar een onbeperkt aanbod aan en een onmiddellijke beschikbaarheid van verbruiksartikelen, heeft er toe geleid dat de meeste buurtwinkels en detailhandels uit het straatbeeld in onze gemeente verdwenen

zijn. Nieuwe, zware investeringen schrikten de meeste commercianten af of een al te grote administratieve rompslomp deed hen wijselijk tot de definitieve stopzetting van hun zaak besluiten. Grote winkelketens streken overal neer, ook in Wezembeek-Oppem. Op 2 december 1965 gingen de deuren van de Super Delhaize aan de Mechelsesteenweg in Oppem open. Pater Andreas van Londersele, tevens toenmalig pastoor van de Sint-Michielsparochie van Oppem, vermeldt hierover in zijn dagboek het volgende: "Het goed van mevrouw en dochter Modave (Mechelsesteenweg 100) werd verkocht aan de firma Delhaize. In de loop van de zomer werden al de bomen verwijderd en de ouderwetse villa afgebroken. Daar kwamen dan de nieuwe ultramoderne verkoopzalen van Delhaize. Er werd alle dagen met 30 à 50 man gewerkt, zodat dat reuzenwerk op korte tijd voltooid was. Op donderdag 2 december gingen de deuren open en de opening werd met grote reclame gevierd. Deze magazijnen van voedingswaren schijnen veel succes te hebben en veel volk aan te trekken. Daarmee verdwijnt ook definitief de tijd dat het hier nog relatief rustig was bij het klooster. De paardenkoers achter het klooster (grondgebied Sterrebeek) bezorgt ons 2 à 3 maal per week een niet-eindigende sliert van razende auto's die naar de koers vliegen en een onafzienbare rij auto's die in slakken-gang het koersveld verlaten en weer hun weg naar huis zoeken. Nu de 'supermarkt' er nog bij en... gedaan de eenzaamheid en de rust! Tempus Edax Rerum!"

De resterende handelaars moeten het bijgevolg hebben van de toegevoegde waarde van hun specifieke kwaliteitsproducten en van hun persoonlijke vakkenis en service die dergelijke supermarkt tot op heden nog niet zou kunnen bieden. Momenteel zijn er nog vijf buurtwinkels in de gemeente: twee brood- en banketbakkerijen langs de Mechelsesteenweg en twee beenhouwerijen, een op het Velleken in Wezembeek en een op de Verkensmet in Oppem, en ten slotte een groenten- en fruitwinkel in de Oppemlaan (Schone Luchtwijk). Ondertussen is er met de goed draaiende GB-superette van het Jet-tankstation langs de Mechelsesteenweg voor de lokale kleinhandel nog een geduchte concurrent bijgekomen.

Michel Spreutels

## KAV Oppem op stap in Brussel

dinsdag 2 oktober - 9.15 uur aan de Paterskerk

Brussel is geen stad waar je op het eerste gezicht verliefd op wordt. Het heeft dan ook niet de middeleeuwse schoonheid van Gent of Brugge. Het is een chaotische, nogal versplinterde stad, waarin je snel het spoor bijster raakt. Toch wemelt het er van de leuke, mooie, gekke en knusse plekjes. Met een combinatie 'Koninklijk Brussel' en 'Volkse Marollen' weet de hoofdstad van Europa zeker ieders hart te veroveren.

Voormiddag: in het Bellevue Hotel, ooit een treffer voor beroemdheden, zijn vandaag verschillende musea ondergebracht. In het Museum van de Dynastie zijn de mooie oorspronkelijke indeling en inrichting van de appartementen bewaard gebleven. De verzamelingen worden chronologisch per regeerperiode gepresenteerd. Het parcours omvat onder meer de oproer in de Opera, de aanleg van de eerste Europese spoorlijn, de eerste Grote Oorlog, de koningskwesie, ... 1.000 m<sup>2</sup> Belgische geschiedenis om nooit meer te vergeten. Naast het Museum van de Dynastie nemen we ook een kijkje in het memoriaal van Koning Boudewijn met het bureau van de koning, voorwerpen uit zijn kindertijd, ... 's Middags worden we uitgenodigd op een heerlijk 3-gangenmenu.

Namiddag: over het Vossenplein wandelen we in de Hoogstraat, een winkelstraat met vele cafés en ook de hoofdstraat van de Marollen. Als 'nen echte Brussel' toeven we in de oorsprong en folklore, de 'allegaagse geschiedenis' van een toffe en volkse wijk vol contrasten, die toch zijn aanvankelijke aard heeft weten te behouden en nog enkele architectonische juweeltjes bezit. Hier werd Toots Thielemans geboren, hier werd Renaat Grassin, alias 't Ketje, groot met zijn 'poëzeekes', waaronder het beroemde 'k zoë wille da'k e muske was'. De bewoners tolereren niet iedereen in hun buurt, maar eens het vertrouwen van de Marolliens gewonnen is, beleef je de tijd van je leven.

**Prijs:** 43,50 euro (middagmaal + avondmaal + toegangsgelden).

**Inschrijven:**

Lisa Op de Beeck, 02-731 04 80 of  
Lucienne Broes, 02-731 85 68.

# Generaties lang met de handen in het haar

## Maurice (86) en Alex (57) Peeters over haarkappen door de jaren heen

De soldaten op weg naar het front tijdens de Tweede Wereldoorlog kwamen al langs bij kapper Maurice Peeters (86) voor een goede knipbeurt. Vandaag is zijn kapperszaak in Wezembeek-Oppem al jaren gesloten, maar hij gaf de microbe door. Drie van de vijf zonen kozen ook voor de kappersstiel. We troffen Maurice en zoon Alex in het ouderlijke huis, waar de vader jarenlang letterlijk met de handen in het haar zat. "Ik zeepte al klanten in toen ik negen jaar was", herinnert Alex zich.

Maurice zit in zijn gemakkelijke stoel in de woonkamer van zijn huis in de schaduw van de Sint-Pieterskerk. Op deze plek is hij jarenlang aan de slag geweest met kam en schaar. Baarden werden bijgeknipt, permanenten ingerold en haren ingekort. Een aanstekelijk beroep, zo blijkt. Drie van de vijf zonen van Maurice volgden vaders voetstappen en startten ook een kapperszaak.

### *Café*

Vandaag is zoon Alex Peeters (57) op bezoek. Hij heeft nog steeds een kapsalon in de Mechelsesteenweg in Wezembeek-Oppem. Alex leerde de stiel in deze kamer. "Het was geen kapperszaak zoals we die vandaag kennen", vertelt hij. "De deur stond open vanaf 16.00 uur en tot middernacht kon iedereen van het dorp langskomen. Tegenover dit huis was er

een café. De boeren die er kwamen kaarten, kwamen een voor een binnen om hun baard en hun haar te laten doen.

Vader werkte nog naast zijn kapperszaak. Zo was hij jarenlang melkboer. De kapperszaak bracht niet voldoende op om vijf zonen op te voeden."

Vader Maurice kapte zijn eerste haren al van voor de Tweede Wereldoorlog. "Ik heb het haar van veel soldaten geknipt", herinnert hij zich. Een echte roeping durft hij zijn beroep niet te noemen.

"Ach, ieder zijn 'goesting'. Het is een stiel zoals een andere. Vroeger gingen mannen ook vooral naar de kapper om zich te laten scheren. Knippen, dat kwam er af en toe bij."

### *Mis-en-plis*

Alex was pas negen of tien jaar toen hij meehielp in de zaak. "Overdag naar

school en 's avonds mee in de zaak helpen. Zo ging dat. Mijn eerste taak was het inzepen van de klanten. Een kapsalon van toen zag er helemaal anders uit dan een salon van vandaag. Dames en heren zaten volledig gescheiden. Op vrijdag en zaterdag deden we nooit een kleuring of een permanent. Daar was gewoon geen tijd voor. We deden dat wel op dinsdag. Wie vandaag op een vrijdag of een dinsdag naar de kapper gaat, zal weinig verschil merken."

In 1963 ging Alex naar de kappersschool. "Waarom? Ik zat er middenin. Ik deed het graag en het waren toen gloriejaren voor de kapper. Ik ben afgestudeerd in 1969. De jaren zeventig en tachtig waren de gouden jaren. Iedereen was met zijn haar bezig. Een wekelijks bezoekje aan de kapper was toen heel normaal. Het was de tijd van de 'mis-en-plis' (de watergolf) en





de brushing. Vandaag is kappen helemaal anders. Moeilijker? Neen, gewoon anders. Elke generatie heeft wel iets nieuws, maar de basis blijft hetzelfde.” En wat is er vandaag dan ‘hot’? ‘De carré komt terug, het liefst licht golvend. Een tijdje geleden kon het haar niet sluik genoeg liggen. Vandaag mag er opnieuw wat leven in zitten. Ach, alles komt terug. De kapsels van de jaren tachtig zijn opnieuw mode, maar we maken gebruik van modernere technieken.”

### **Pruiken**

Zoon Alex sloeg ook een nieuwe tak van het kappersberoep in. Hij verkoopt pruiken, voornamelijk voor kankerpatiënten die een chemotherapie ondergaan. “Een pruik kan je overal kopen, maar ik geef bijkomend advies”, vertelt hij. “Ik knip de pruik bij en pas die aan, zodat het zo natuurlijk mogelijk lijkt en je helemaal niet meer merkt dat het je echte haar niet is. Dat is vaak een hele troost voor de patiënt. Als een vrouw haar haar verliest, is dat enorm erg. Een mooie pruik helpt bij het genezingsproces. Een vrouw voelt zich dan weer vrouw. Deze service heb je niet als je een pruik in het grootwarenhuis koopt.” De kapper gaat ook langs in ziekenhuizen en geeft les aan het verplegend personeel. Hij doet dat onder meer in het universitaire ziekenhuis Saint-Luc in Brussel. “Ik leer de verplegers aan hoe ze de patiënten kunnen adviseren, welke producten ze best gebruiken, en zo meer. Het is niet altijd even gemakkelijk. Een harde bezigheid, zeker. Je ziet hoe de mensen worstelen met hun ziekte en de zware chemokuur. Een jonge kapper kan dit niet aan.”

Bart Claes

## Dokters van wacht

> 01/09

Dr. Van Belle  
Bommaertlaan 6  
1950 Kraainem  
02-731 12 93

> 02/09

Dr. Delcourt  
Hebronlaan 100  
1950 Kraainem  
02-725 83 93

> 07 + 08/09

Dr. Van Mulders  
Vredeplaats 2A  
1950 Kraainem  
02-720 10 51

> 09/09

Dr. Vande Wal  
Wijngaardlaan 19  
1970 Wezembeek-Oppem  
02-731 40 73

> 14/09

Dr. Walraet  
Pachthofdreef 36  
1970 Wezembeek-Oppem  
02-784 20 40

> 15/09

Dr. De Ruyck  
Pleinlaan 57  
1970 Wezembeek-Oppem  
02-731 55 99

> 16/09

Dr. Pas  
De Burburelaan 38  
1970 Wezembeek-Oppem  
02-731 30 30

> 21/09

Dr. Gelderblom  
Vosberg 22  
1970 Wezembeek-Oppem  
02-688 23 00

> 22/09

Dr. Galand  
Leopold III laan 11  
1970 Wezembeek-Oppem  
02-731 05 33

> 23/09

Dr. Vande Wal  
Wijngaardlaan 19  
1970 Wezembeek-Oppem  
02-731 40 73

> 28 + 29/09

Dr. Van Mulders  
Vredeplaats 2A  
1950 Kraainem  
02-720 10 51

> 30/09

Dr. Peckel  
Hippodroomlaan 114  
1970 Wezembeek-Oppem  
02-731 91 57

## Apothekers van wacht

> van 7 tot 10/09

Apotheker Stevens  
Mechelsesteenweg 130  
1970 Wezembeek-Oppem  
02-731 33 67

> van 10 tot 14/09

Apotheker Annaert  
Smisstraat 1  
3080 Tervuren  
02-767 63 40

> van 14 tot 21/09

Apotheker Wils  
Oudstrijderslaan 2  
1950 Kraainem  
02-720 16 38

> van 21 tot 24/09

Apotheker Delarue  
Kon. Astridlaan 272  
1950 Kraainem  
02-731 06 06

> van 24 tot 28/09

Apotheker Stevens  
Mechelsesteenweg 130  
1970 Wezembeek-Oppem  
02-731 33 67

> van 28/09 tot 1/10

Apotheker Niclaes  
Moorselstraat 320  
3080 Tervuren  
02-767 58 16

## Ocean's Thirteen

Do 27-09

film

Casino-eigenaar Willie Bank staat op het punt om in Las Vegas een groot casino-hotel te openen. Maar als Bank Reuben Tishkoff belazert en Reuben hierdoor met hartproblemen in het ziekenhuis komt te liggen, besluiten Danny Ocean en de rest van de bende om wraak op Bank te nemen. Ze besluiten om ervoor te zorgen dat de opening van Banks casino op een grote ramp uitloopt, zodat Bank veel geld zal verliezen. En daarnaast probeert de groep ook nog om de kostbare en tevens zwaarbewaakte diamanten, die Bank heeft gewonnen met zijn vorige hotels, te stelen.



Originele versie, tweetalige ondertiteling, 122 min. Regie: Steven Soderbergh. Met: Brad Pitt, George Clooney, Matt Damon, Al Pacino.

20.00 uur - GC de Kam

**tickets:** 3 euro (kassa), filmpas: 10 euro voor 5 films

## Festival van Vlaanderen

Yuzuko Horigome

Do 25-10

klassiek

Yuzuko Horigome won in 1980 de Koningin Elisabethwedstrijd. Vanavond is de 'chaconne' (reeks variaties op een basispatroon) de rode draad in haar programma. Uiteraard mochten de twee vioolsonates nr.1 en nr.5 van J.S. Bach (met het koninginnenstuk onder de chaccos), noch die van Eugène Ysaÿe en Bela Bartok ontbreken. Beide componisten lieten zich inspireren door Bach, met heel virtuoze en expressieve sonates tot gevolg. Dit concert voor viool solo vereist virtuositeit en techniek van het hoogste



niveau. Perfect op maat van de internationaal gerenommeerde violiste geschreven dus. Om 19.30 uur geeft Katelijne Schiltz een inleiding in het rusthuis Onze-Lieve-Vrouw.

I.s.m. provincie Vlaams-Brabant.

20.30 uur - Sint-Pieterskerk

**tickets:** 12 euro (kassa, vvk), 9 euro (abo)

## Nederlands leren

Versta je de ouders van de klasgenoten van je zoon of dochter niet, omdat ze enkel Nederlands spreken? Lijkt je Nederlandstalige buurman je een interessante man, maar durf je hem niet aan te spreken, omdat je je Nederlands nog niet goed genoeg vindt? Sprak je lang geleden wel Nederlands, maar ben je nu al veel vergeten?

Schrijf je dan nu in voor een taalcursus Nederlands in GC de Kam! Of spoor je anderstalige burens, collega's of vrienden aan om dat te doen... In de Kam is er nog plaats in de volgende cursussen:

### - niveau 1

dinsdag 9.00-11.40 uur

### - niveau 2

maandag 9.00-11.40 uur

Prijs: 60 euro / jaar; cursusmateriaal niet inbegrepen

Eerste les: 3 of 4 september 2007. Tijdens de schoolvakanties is er geen les.

Inschrijven kan bij het onthaal van GC de Kam. Spreek je al een beetje Nederlands? Leg dan zeker de toelatingsproef voor niveau 2 af. Op de dag van je inschrijving betaal je cash of je schrijft het juiste bedrag over. Bij een overschrijving moet het bedrag binnen de vijf dagen na je inschrijving op de rekening van de Kam staan. Vergeet ook je identiteitskaart niet.

De openingsuren van GC de Kam vind je op blz. 11.

Het volledige aanbod taallessen Nederlands en conversatiegroepen bij vzw 'de Rand' vind je op [www.derand.be](http://www.derand.be) (onder 'Nederlands leren'). Meer informatie nodig? Stuur een e-mail naar [karen.stals@derand.be](mailto:karen.stals@derand.be).

## Nederlands oefenen

Je hebt een vlotte babbel en, jawel, zelfs in het Nederlands trek je goed je plan. Eigenlijk heb je de grammatica al onder de knie en je hebt ook al een behoorlijk uitgebreide woordenschat. Toch zou je je Nederlands nog wat vaker willen oefenen, om je zekerder te voelen.

Misschien is de conversatiegroep in GC de Kam iets voor jou? Je kiest samen met een Nederlandstalige begeleider de thema's van de conversaties. Bijna alles is mogelijk: een film bespreken, een wijnproefavond in elkaar

steken, een toneelvoorstelling bijwonen en daarna gezellig nababbelen, een culturele uitstap maken, noem maar op! Kortom: dé kans om op een plezierige manier je Nederlands nog een beetje bij te schaven...

De conversatiegroep in GC de Kam vindt plaats op woensdag van 19.30 tot 21.30 uur. De eerste bijeenkomst is op 19 september 2007.

Inschrijvingen: woensdag 12 september 2007 om 19 uur in GC de Kam. Vooraf

inschrijven is niet mogelijk. Tijdens de inschrijvingsavond testen we je Nederlands in een kort gesprek.

Inschrijven voor een taalcursus Nederlands in de voormiddag is ook nog altijd mogelijk. Neem voor informatie en inschrijvingen contact op met het onthaal van de Kam.

Wil je een folder met meer informatie ontvangen, stuur dan een e-mail naar [karen.stals@derand.be](mailto:karen.stals@derand.be) of telefoneer naar 02-456 97 85.



# Wie doet wat in GC de Kam?

Een gemeenschapscentrum is een beetje met een school te vergelijken. Net zoals een school situeert de werking zich hoofdzakelijk tussen september en juni van het daaropvolgend jaar. GC de Kam brengt in september dan ook alles in gereedheid om het nieuwe seizoen 2007-2008 vlot en succesvol te laten verlopen. Ons belangrijkste instrument hiervoor is ons menselijk kapitaal. Goed uitgerust, vitamientjes opgedaan tijdens de vakantie en de wil om er opnieuw een fijn werkjaar van te maken zijn hiervoor de noodzakelijke ingrediënten. Het septembernummer van uitgekamd is dan ook een uitstekende gelegenheid om de Kamploeg nog eens aan iedereen voor te stellen.

Laat ons beginnen met de spil waarop heel het centrum draait: Daisy Cleymans en Greet Smets. Beiden staan zij in voor het onthaal, de ticketverkoop, de reservering van lokalen, de catering van artiesten, de praktische organisatie van de taallessen, de reserveringscontracten en de facturatie, de boekhouding, bestellingen, verzendingen,... en nog vele tientallen andere taken en opdrachten. Klantvriendelijkheid en organisatorisch talent zijn hun belangrijkste troeven.

Greet is daarnaast ook een filmspecialiste. Titels, regisseurs, filmdiva's en acteurs (met een zwak voor Johnny Depp), zij kent ze allemaal. Dus nooit tegen haar filmquizen want je hebt bij voorbaat verloren. Wij konden dan ook niemand beter vinden voor

onze eigen maandelijkse filmprogrammatie. Daisy heeft naast haar onthaalfunctie ook nog twee andere petjes. Als uitbaatster van de cafetaria zorgt zij er voor dat de dorstigen gelaafd worden en als conciërge zorgt zij voor de veiligheid van ons centrum. Door de niet eenvoudige combinatie van deze diverse taken en functies en door het feit dat zij dit al doet sinds de oprichting van de Kam, is Daisy hét gezicht van ons centrum.

Niets gaat echter boven een proper en verzorgd centrum. Hiervoor zorgen Marleen Crabbé en Bea Reniers. Marleen is onze vroegste vogel; zij begint om 8.00 uur met het poetsen en het in orde zetten van de lokalen. In de namiddag wordt zij afgelost door Bea. Naast poetsen, tafels en stoelen klaarzetten, zorgen zij voor koffie, doen boodschappen en zorgen geregeld voor ondersteuning in de cafetaria.

Rudy Schoolmeesters is de theatertechnicus van de Kam. Hij is degene die kleur en klank in ons huis brengt. Zonder hem zouden alle podiumactiviteiten - zowel die van de verenigingen als die van ons eigen programma - zich geluidloos en in het donker afspelen. Filmprojectoren, versterkers, micro's, beamers, spots, witte infini's, praticabels,... dit is de natuurlijke habitat van Rudy. Maar ook kleine en grote klusjes behoren tot zijn takenpakket.

Voor de ondersteuning van de jeugd- en sportverenigingen zorgt de benjamin van de Kamploeg: Karolien Verborgh. Als stafmedewerker staat Karolien niet alleen de

jeugdraad en het sportoverlegorgaan bij, maar zij zorgt tevens voor de programmatie van de schoolvoorstellingen en de contacten met de scholen in de regio.

De algemene leiding, het eigen programma, het opvolgen van de begroting en het ontwikkelen van een gemeenschapsvormende werking berust bij Marc Snoeck als centrumverantwoordelijke. Samen met de programmeringscommissie, de cultuurraad en het verenigingsleven van Wezembeek-Oppem behoort het tot Marcs taak om het centrum diep te verankeren in het gemeenschapsleven van Wezembeek-Oppem, maar het tevens ook de nodige uitstraling te geven ten bate van de Vlaamse rand rond Brussel. Op de foto ontbreekt nog een belangrijke schakel van ons centrum. Luc (echtgenoot van Daisy) is de rustige stand-byvrijwilliger die door zijn inzet en bereidwillige hulp in en rond de cafetaria meewerkt aan de uitbouw van ons centrum.

Ziezo, de volledige ploeg staat paraat voor het nieuwe seizoen. Nu nog publiek, Vlaamse en internationale verenigingen, cursisten Nederlands, cultuur- en andere raden en... dan zijn we vertrokken voor het seizoen 2007-2008. En dit voor de vijftiende maal. Juist, je leest het goed: in februari 2008 bestaat GC de Kam 15 jaar en dat zal uiteraard gevierd worden. De Kam is dus midden in zijn puberjaren, dat belooft!



## Herfstfeesten

21 september - 14 oktober

Binnenkort zijn er opnieuw Herfstfeesten in onze gemeente. Dit jaar zullen ze opnieuw drie weken duren. De openingszitting heeft plaats op vrijdag 21 september om 20.00 uur in GC de Kam. Tijdens de openingszitting stellen GC de Kam en de Cultuurraad hun jaarprogramma's voor. De Herfstfeesten zijn daar een deel van. Wij hopen jou daar te mogen begroeten!

Hieronder vind je een overzicht van het programma, zoals dat begin augustus bekend was. Het lijkt al goed gevuld, maar het is zeker nog niet volledig. De activiteiten vinden plaats in GC de Kam, tenzij anders vermeld. Details vind je in de folder die een van de volgende weken in jouw brievenbus valt.

### Programma

- > vrijdag 21 september: openingszitting om 20.00 uur.
- > zaterdag 22 september: de KAV-afdelingen organiseren tijdens de namiddag hun traditionele pannenkoekenslag met een tombola ten voordele van Ziekenzorg.
- > zaterdag 22 september: Verkesmetroock op de Varkensmarkt (Hernalsteenstraat) vanaf 18.30 uur.
- > zondag 23 september: de Koninklijke Harmonie Sint-Cecilia organiseert 's middags een kippenfestijn.
- > maandag 24 september: het Davidsfonds organiseert om 20.00 uur een gespreksavond over 'De prijs van de scheiding van 1830'.
- > donderdag 27 september: voorstelling van de film 'Ocean's Thirteen'.
- > zaterdag 29 september is er om 20.00 uur een optreden van Non Troppo.
- > zaterdag 29 september: vanaf 21.00 uur de 'Voor-mij-2-graag-fuif' in Jeugdhuis Merlijn, georganiseerd door de Jeugdraad.
- > dinsdag 2 oktober: KAV daguitstap naar Brussel.
- > zaterdag 6 oktober: Gezinsbond organiseert een tweedehandskledingbeurs.
- > zaterdag 6 oktober: in de Letterbijter kan je genieten van kaas en wijn.
- > zaterdag 6 oktober: 's avonds is er een 'Schubertiade' in de Sint-Pieterskerk, georganiseerd door Joy in Art.
- > zondag 7 oktober organiseert de Cultuurraad om 15.00 uur een optreden van Paul Severs, Eddy Herman en de Micado's. Chiro Berkenbloesem organiseert dan ook een spelnamiddag.
- > dinsdag 9 oktober: OKRA biedt jou 's middags een breughelbuffet aan.
- > vrijdag 12 oktober is er 's avonds de opening van de tentoonstelling, georganiseerd door de Kunstkring. De tentoonstelling is ook zaterdag en zondag te bewonderen.
- > zaterdag 13 oktober: het Davidsfonds stelt van 10.00 tot 18.00 uur het boekenpakket voor, waaruit je kan kiezen voor jouw lidmaatschap voor het nieuwe werkjaar.
- > zaterdag 13 oktober: om 19.30 uur heeft de jeugdquiz plaats in Jeugdhuis Merlijn.

Ronald Cools  
Voorzitter Cultuurraad

## Catechese 2007-2008

Eind september start de catechesevorming voor de 11- en 12-jarige kinderen van de parochies Sint-Michiel en Sint-Pieter. Als jouw kind geboren is in 1997 en/of tijdens het schooljaar 2007-2008 in het vijfde leerjaar zit en het wil graag catechese volgen, neem dan contact op met Agnes De Greef, 0475-26 67 13. Dit geldt voor iedereen die tot de Sint-Michielsparochie of de Sint-Pietersparochie behoort, en ook voor de Nederlandstaligen die tot de Sint-Jozefsparochie behoren.

Wij nodigen jou en jouw kind(eren) uit op een infovergadering in het parochiecentrum (Vosberg 40) op woensdag 5 september om 20.00 uur.

Indien je aanwezig kan zijn, geef dan een seintje per telefoon of per e-post naar [agnes.de-greef@pandora.be](mailto:agnes.de-greef@pandora.be)

Je krijgt dan schriftelijk de nodige informatie. We vermelden nu al dat de eerste bijeenkomst voor beide kringen plaats heeft op zaterdag 29 september 2007.

## Uitreiking gulden sporen 2007



Sinds 1990 is het in onze gemeente de gewoonte dat er tijdens de Vlaamse Week twee gulden sporen worden uitgereikt. Sinds 1995 worden die uitgereikt door de Cultuurraad, één aan een verdienstelijke inwoner van onze gemeente en één aan een persoon of instelling van buiten onze gemeente. Die gulden sporen worden ons steeds geschonken vanuit Kortrijk. Dit jaar werden deze gulden sporen uitgereikt aan Jeannine Schots en aan het Rode Kruis, afdeling Tervuren.

Na de uitreiking poseerden alle aanwezigen die ooit een gulden spoor ontvingen. Van links naar rechts: Herman Struyf (1990), Lisa Van Leuven (2000), Jos Keustermans (2004), André Decock (2006), Herman Claes (2002), Jeannine Schots (2007), Marceline Degeling (2003), Eddy Verbraeken (Rode Kruis, 2007), Greet Geusens (2005), Richard Peeters (2001) en Marc Snoeck (GC de Kam, 2003).

Ronald Cools  
Voorzitter Cultuurraad

## Wielenkoers voor nieuwelingen

Eerste grote prijs Jules Goyvaerts  
SC Sprint

zondag 30 september – 15.00 uur



WIELERKOERS VOOR NIEUWELINGEN  
ZONDAG 30 SEPTEMBER 2007  
**KRAAINEM**  
ORGANISATIE > K.S.C. SPRINT WEZEMBEEK-OPPEM > AANGESLOTEN BWB nr 265

SC Sprint organiseert voor de eerste keer de Grote Prijs Jules Goyvaerts, een wielenkoers voor nieuwelingen. De renners rijden 12 ronden van in totaal 60 km. Het vertrek is om 15.00 uur aan het gemeentehuis van Kraainem, de aankomst in de Arthur Dezangrélaan. Inschrijven kan van 13.00 tot 14.30 uur in de Foyer van GC de Lijsterbes. Er zijn talrijke premies te winnen alsook een 'bergprijs' ter hoogte van de Honnekinberg aan de Kapellelaan.

### Info:

Karel Cumps, 0475-49 87 19

## Rock in Wezembeek-Oppem

**Rockvonk**, de jongtalentwedstrijd van de provincie Vlaams-Brabant, strijkt dit jaar neer in Wezembeek-Oppem. Op vrijdag 21 september vind de eerste voorronde plaats in jeugdhuis Merlijn. Dit is de enige voorronde in de Vlaamse rand rond Brussel. Kom het nieuwe talent van de provincie bekijken! Toegang gratis. Info via Filip Libin op het nummer 016-26 76 86 of via mail [info@rockvonk.be](mailto:info@rockvonk.be)

Een dag later, op zaterdag 22 september, is er de derde editie van 'Verkesmetroek'.

In de Hernalsteenstraat kan je komen genieten van optredens van 'de Verkesmetroekband' (17.30 uur), 'Black Sheep Family' (19.00 uur) en 'Elephant Joke' (20.45 uur). Om 22.45 uur sluit het festival af met als hoofdact 'Sébi Lee'. Deze geboren Wezembeek-Oppemnaar brengt rock-'n-roll op zijn best. De toegang is gratis.

## INHOUD

UIT DE GEMEENTE 2-3 Uit de gemeenteraad / 3 Kort nieuws in wettenawa / 4-5 Terugblik: van buurtwinkel tot Super Delhaize / 6-7 De familie Peeters, haarkappers van vader op zonen

VERENIGINGSNIEUWS 5 KAV Oppem / 10 Herfstfeesten - Catechese - Gulden Sporen / 11 SC Sprint - Rock in Wezembeek-Oppem / 12 Activiteitenkalender

DE KAM 8 Programma / 12 Het Kam-team

UITGEKAMD is een uitgave van het gemeenschapscentrum de Kam en vzw 'de Rand'. Uitgekamd komt tot stand met de steun van het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap en de provincie Vlaams-Brabant.

### REDACTIE

Louis Declerck, Ghislaine Duerinckx, Jan Pollaris, Marc Snoeck, Michel Spreutels, Frank Vandendael, Krist Vandervorst, Jan Walraet

### EINDREDACTIE

Geert Selleslach

Kaasmarkt 75, 1780 Wemmel

02-456 97 98

[geert.selleslach@derand.be](mailto:geert.selleslach@derand.be)

### REDACTIEADRES

GC de Kam

Beekstraat 172, 1970 Wezembeek-Oppem

02-731 43 31

[info@dekam.be](mailto:info@dekam.be)

[www.dekam.be](http://www.dekam.be)

### VERANTWOORDELIJKE UITGEVER

Marc Snoeck

Beekstraat 172, 1970 Wezembeek-Oppem

### VOOR INFO, TICKETS

### EN RESERVERINGEN

kan je terecht bij Greet Smets en Daisy Cleymans van het onthaal op maandag tot vrijdag:

9.00-12.00 uur en 13.00-17.00 uur, zaterdag: 9.00-12.00 uur

(tijdens de schoolvakanties op zaterdag gesloten),

tel. 02-731 43 31, e-mail: [info@dekam.be](mailto:info@dekam.be),

website: [www.dekam.be](http://www.dekam.be)

rek.nr. 091-0113608-50, gelieve bij een overschrijving steeds je naam en de voorstelling te vermelden

**De Zondag**

**De Streekkrant**

# Activiteitenkalender

WANNEER	WIE/WAT	WAAR	INFO
<b>SEPTEMBER</b>			
5	14.00 OKRA Petanque	Duisburg	02-784 32 96
5	20.00 Parochieraden Info Catechese	Parochiecentrum	0475-26 67 13
8	12.00 Cultuurraad Verenigingendag	Gem. Sporthal	02-731 43 31
10	14.00 VVVG Geheugentraining	GC de Kam	02-731 57 37
12	20.00 Gezinsbond Bloemschikken	GC de Kam	02-731 97 80
13	20.00 Gezinsbond Bloemschikken	GC de Kam	02-731 97 80
14	14.30 OKRA Petanque	Gem. Sporthal	02-784 32 96
15	18.00 KWB Kaas- en wijnavond	GC de Kam	02-731 05 73
17	14.00 VVVG Geheugentraining	GC de Kam	02-731 57 37
19	14.30 OKRA Petanque	Duisburg	02-784 32 96
21	20.00 Cultuurraad Openingsavond Herfstfeesten	GC de Kam	02-731 43 31
22	14.30 KAV Pannenkoekenfestijn	GC de Kam	02-731 48 79
22	18.00 Verkesmetcomité Verkesmetrock	Hernalsteenstraat	02-731 68 60
23	12.00 Kon. Harmonie St. Cecilia Kippenfestijn	GC de Kam	02-731 21 28
24	20.00 Davidsfonds Gespreksavond 'De prijs van de scheiding'	GC de Kam	02-731 57 37
25	14.30 OKRA Uitstap	Laken	02-784 32 96
26	14.30 OKRA Petanque	Gem. Sporthal	02-784 32 96
29	20.00 Non Troppo Optreden	GC de Kam	02-305 04 63
29	21.00 Jeugdruaf Fuif	JH Merlijn	02-731 43 31
<b>OKTOBER</b>			
2	9.15 KAV Oppem Bezoek aan Brussel	Paterskerk	02-731 85 68
5	14.00 VVVG Seniorenacademie	GC de Kam	02-731 57 37
5	20.00 Kam Klub Freepodium	GC de Kam	02-731 43 31
6	13.00 Gezinsbond Kledingbeurs	GC de Kam	02-731 87 81
6	20.00 Joy in Art Schubertiade	Sint-Pieterskerk	
7	15.00 Cultuurraad Seniorennamiddag met Paul Severs	GC de Kam	02-731 43 31

## De Gordel zondag 2 september

Zondag 2 september biedt de Gordel 23 parcours aan, samen goed voor zo'n 750 km fiets- en wandelplezier in de groene rand rond Brussel. Op de vier Gordeltrefpunten (Sint-Genesius-Rode, Dilbeek, Zaventem en Overijse) is er leuke randanimatie.

Vanuit Gordelpunt Zaventem vertrekken drie wandelparcours die halt houden bij drie gemeenschapscentra van vzw 'de Rand'. Allereerst is er 'de Lijsterbeswandering' van 7 km naar GC de Lijsterbes in Kraainem. Dan is er 'de Kamwandeling' van 14 km, met een controlepunt aan de Lijsterbes, die eindigt aan GC de Kam in Wezembeek-Oppem. Maar de echte sportievelingen stoppen niet na de twee vorige controleposten en zetten door tot aan GC de Bosuil in Jezus Eik. Als je voor 'de Bosuilwandeling' kiest, ga je voor 23 km.

### Praktisch

- > Vertrek: tussen 8.00 en 14.00 uur in het Gordeltrefpunt Zaventem.
- > Aankomst: een pendelbus brengt je terug naar het Gordeltrefpunt in Zaventem. Vanaf 9.00 uur rijdt de bus om de 30 minuten. De laatste bus vertrekt aan GC de Bosuil om 18.30 uur.



> Kostprijs: 4 euro per deelnemer.

Inschrijven voor de Gordel kan in alle centra van vzw 'de Rand'. Voor meer info over deze parcours en andere Gordelactiviteiten kan je terecht op de Gordeltelefoon 02-380 44 44, op [www.de-gordel.be](http://www.de-gordel.be) of [www.bloso.be](http://www.bloso.be)